

SOCKENBUDET

Sockenbudet ges ut tack vare stöd från Hylte kommun och våra fina sponsorer

Nr 45 juni–augusti 2023

Lokal information och församlingsblad

För alla boende och besökare i Långaryd
och Landeryd med omnejd



ANSVARIG UTGIVARE: Anna Roos,
Långaryd–Landeryd i samverkan

REDAKTION: Anna Roos, Birgitta Holmén, Malin Ivarsson
Iris Witte, Magdalena Öhlander, Sanne Napjus,
Annie Bäckman, Cecilia Johansson, Lisa Rimestad

TIPSA REDAKTIONEN (helst via e-post):
sockenbudet@langaryd.nu

TELEFON: Anna Roos, 070–662 35 52

OMSLAGSFOTO: Malin Ivarsson

LAYOUT: MI text & form

I DETTA NUMMER:

Nedläggning av Solgläntans förskola 5

Byggstart försenad för Landeryds nya skola 6

Bygdeprofilen – Jürgen Stüwe 8

Bygdens nya tillskott 10

Annies odling 12

Toivos tomattips 14

Personer vi minns – Helge Andersson 16

Sandra & Magnus dröm i Landeryd 18

Kalendarium

Långaryd/Landeryd juni–augusti 2023

3/6 kl. 10

Brännbollskampen Byaslaget. Anmäl ditt lag eller kom och heja. After-Brännboll på Charlottenlund under kvällen. Se annons.

7/6 kl. 18

SPF bjuder in till vandring med guide i Kråkås, samling vid vägskälet Kråkås.

11/6

Lisebergsresa. Se annons.

22/6 kl. 9

Lövbrytning vid Jansberg.

22/6 kl. 18

Vi hjälps åt att klä midsommarstången vid Höstro. Tag gärna med blommor.

23/6 kl. 14.30

Midsommarfirande vid Höstro med dans runt midsommarstången, fiskedamm och fika.

28/6 kl. 18

Musik i sommarkväll i NTO-Gården Långaryd. Se annons.

29/7 kl. 9

Slätter i Jansbergs hembygdspark. Välkommen gammal och ung att slå med lie och räfsa ihop gräset. För nybörjare hålls liekurs. Långaryds hembygdsförening bjuder på fika och lunch som tack.

6/8 kl. 14-17

Hembygdsgårdens dag med öppna stugor. 14.00 Friluftsgudstjänst. 15.00–17.00 Stationer med aktiviteter för hela familjen. Våffelserving.

Arrangörer: Långaryds hembygdsförening och kyrkan.

9/8 kl. 18

SPF bjuder in till vandring med guide i Håknaryd, samling mitt i byn.

14/8 kl. 18

SPF:s grillkväll på Linnehov, musikunderhållning med mera. Medtag egen mat.

26/8 kl. 14.30

Ankrace vid Österån i Landeryd. Ansläpp kl. 14.30. Fika. Arrangör: Landeryds GoIF. För mer info se Facebook.

29/8

SPF åker på blomstervandring till Harplinge kyrkogård. Vi lunchar på lämpligt ställe. Anmälan till **Ebba Antonsson**.

6/9 kl. 18

Vandring med guide i Mjelleryd, samling norra infarten.

11/9 kl. 18

SPF Seniorernas månadsmöte i Nyarps Bygdegård.

Cykelfest Långaryd 2/9

Vi cyklar och äter på tre olika ställen. Därefter blir det karaoke och dans på Charlottenlund. Anmälan till **Monica 070-589 56 19** senast 25/7.

Fortsättningskurs i bugg

Boka in 10 september–15 oktober i höst. Mer info i nästa nummer av SOCKENBUDET eller på Facebook. Välkommen!

Vill du prenumerera?

Helårsprenumeration Sockenbudet: 300 kr/år. Hör av dig till **sockenbudet@langaryd.nu** eller ring Birgitta 070-377 30 10.

Ett stort tack till alla

som gjorde konstutställningen i Långaryd i påskhelgen till en fin start på våren. Tack till alla som hjälpt till, utställare, besökare och sponsorer.

Styrelsen IOGT-NTO
Långaryd



Nr 46 av SOCKENBUDET

Vill du skriva, annonsera eller tacka någon i nästa nummer av SOCKENBUDET?

Då behöver vi ditt material senast den 16 juli.

Maila **sockenbudet@langaryd.nu**.



Vi vill rikta ett stort och hjärtligt tack

för alla gympapass som Leena Bäckman och Rosie Robertsson tagit oss igenom. Så mycket roligt vi gjort och som vi svettats. Tur att ni har hållit oss igång! Nu har de bestämt sig för att lämna över stafettpippen efter cirka 30 år. Tyvärr kunde inte Rosie vara med på vårt sista pass. Vi önskar er stort lycka till med nya utmaningar!

Gympatjejer genom åren



Musik i sommarkvällen

Hyltebygdens Spelmän
i NTO-gården i Långaryd

Onsdagen den 28 juni kl. 18.00

Inträde 40 kr. Alla medlemmar och betalande NTO-gårdens
vänner gratis inträde. Mer info: Magdalena 070-642 09 79
eller magdalena.ohlender@langaryd.se

Alla hjärtligt välkomna!



Stöd oss!

Gillar du Socken-
budet och vill ge
ett stöd? Swisha
gärna en gåva.

Scanna QR-koden
med din telefon.
Stort tack för ditt
bidrag!



123-458 01 14

Sockenbudet

Vill du och din familj också vara med på
aktiviteter som exempelvis bordtennis,
minifotboll & cirkelträning?

Bli medlem i Långaryds IF.

Scanna QR-koden
för mer info



Friluftsteater på Tiraholm

24 och 25 juni samt 1 juli

Biljettköp: kulturbiljetter.se



IOGT-NTO Hylte Drogfri kultur

Byaslaget 2023

Lördagen den 3 juni kl 10.00 Klockarevallen, Långaryd



NU ÄR DET DAGS IGEN!

Samla ditt brännbollslag på minst 8 personer
och anmäl ditt lag nu! Det går bra att även anmäla lag bosatta
utanför kommunen. Kostnad: 100 kr/lag - betalas på plats.

Hamburgerförsäljning, fika, godis
och priser till bäst klädda
lag med mera.

DAGEN SLUTAR INTE HÄR!

För er som är sugna på "After brännboll" så har

Charfottenlund öppet.

Önskar ni äta vänligen boka bord på
0371-46057.

Anmäl till Frida Axelsson 0730-483144 alt. frida@tvresmo.se
Senast den 29:e maj

Hoppas vi ses! /Långaryds Samhällsförening

Häng med till Liseberg



Foto: Liseberg, Stefan Karlberg

Vi firar in sommarlovet med gemensam bussresa till
Liseberg den 11 juni. Avresa från Långaryd, skolan kl. 8.45
därefter stopp vid Landeryds skola kl. 9. Hemresa kl. 20.
Det är fantastiskt roligt att åka till Liseberg tillsammans och
se bekanta ansikten överallt i parken. Barn får åka med
själva om föräldrarna bedömer att de klarar det.

Kostnad 595 kr

Då ingår buss (för medlemmar, annars får man erlægga
medlemsavgift som är 50:-/person eller 100:-/familj), entré,
allt-i-ett-åkbands och 100:- matkupong.

Vi ordnar all bokning och ni åker med. Anmälan till
anna.roos@langaryd.nu senast 3 juni.
Välkommen med på en rolig dag med karuseller, kaniner
och berg-o-dalbanor!

Samhällsföreningarna i Landeryd och Långaryd

Ledaren

Text & foto: Anna Roos

Sommartider, jag känner det är nånting på gång, sommartider. Sommartider, kom och stanna ute natten lång, sommartider! Nu har ljuset och grönskan återvänt – allt som var dött väcks till liv, det kan också vi – så länge vi andas.

Sommaren väcker oss till liv, till kreativitet och umgänge. De ljusa, ljumma kvällarna lockar till promenader, cykelturer, grillning eller kvällsmat ute. Med värmen grönskar träden, blommorna och dofterna avlöser varandra. Flyttfåg-larna återvänder, insekterna återkommer på gott och ont, de som bits och kliar hade man kanske velat vara utan. Men utan insekter ingen mat till fåglarna och ekosystemet rubbas. Utan stickande pollinatörer som bin, getingar och humlor blir skördarna och frukterna färre och mindre. Alla behövs i "the circle of life". Dessa insekter behöver blommor för sin överlevnad. Vi kan hjälpa dem genom att ha växter som blommor hela säsongen.

Det som göms i snö, kommer upp i tö. När vägarna städades hittades en hel del skräp, ofta utslängt från en förbipasserande bil. Nedskräpningen ser tråkig ut men kan också ge stora skador och mycket lidande på djur.

Innan du kastar ut något från bilfönstret ställ dig frågorna: **Kommer detta förmultna? Kan något djur få glädje av att äta upp detta?** Är svaret ja, då är det ok. Men veva istället upp rutan och fortsätt till närmaste soptunna om svaret är ja på



dessa frågor: **Kan detta skada djur eller människor? Kan detta orsaka brand? Kommer det se skräpigt ut?** Prata med varandra och med alla som bor i hus, lägenhet och stugor om detta.

Jag önskar att vi får en sommar som uppmuntrar till mycket tid ute och tillsammans. Som inbjuder till bad, kanotfärder, picknick, utflykter, ridturer, cykelturer och vandringar. Besök på restauranger, uteserveringar, gårdsbutiker och caféer i

vår närhet – det finns så mycket gott och fint på hemmaplan.

I år är jag extra nyfiken på alpackorna som flyttar in hos Charlottenlund och de nya koifiskarna som man kan titta på i samband med ett restaurangbesök. Jag kommer att njuta av fina delikatesser från VJ Vilt och ser framemot svalkande glass eller annat gott från Lis Café i Skärshult. Jag hoppas på härliga utflykter till närliggande samhällen som erbjuder sevärigheter och läckerheter för både öga och tunga. Hemestra (semestra på hemmaplan) har kommit för att stanna.

Jag önskar lata dagar med tid att läsa böcker, fixa i trädgården och tid att bara vara.

Jag vill tacka alla föreningsaktiva i vår bygd för alla aktiviteter under våren, tack till alla som kommer vid aktiviteterna. Tack till våra sponsorer av SOCKENBUDET, tack alla som skriver, fotograferar och ser till att det ännu en gång finns ett färdigt nummer. Här kommer sommarnumret av SOCKENBUDET – för dig utgiven.

Nu önskar jag oss mer av *Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol!*



Nedläggning av Solgläntans förskola

Text: Cecilia Johansson, Sanne Napjus & Annie Bäckman Foto: Cecilia Johansson

I höstas beslutade Hylte kommuns politiker att lägga ned Solgläntans förskola i Långaryd. Orsaken var bland annat minskat barnantal och höga kostnader för hyrda moduler. Beslutet har påverkat många av föräldrarna till barnen.

Den 1 juni blir första dagen på förskolan i Landeryd för Långarydsbarnen. Förberedelser för barnens övergång till den nya förskolan är påbörjad genom digitala möten, de ska även ha ett fysiskt möte mellan barn och pedagoger där de ska få lära känna varandra och se och visa upp lokalerna.

Tanken är att alla barnen nu tillsammans kommer gå på Linnéans förskola i Landeryd och därefter flyttar de till den nya skolan, där både förskola och skola ska byggas. Många föräldrar i Långaryd är besvikna på politikernas beslut och sättet som beslutet togs på, då beslutet kom väldigt plötsligt och informationen som i början nåddes ut var otillräcklig och på ryktesvägar.

Föräldrarna menar även på att detta kommer skapa konsekvenser för bygden,



Nu läggs Solgläntans förskola i Långaryd ned och barnen flyttas till Linnéans förskola i Landeryd.

att färre barnfamiljer kommer söka sig till just Långaryd. Förskolan i Landeryd kommer få större barngrupper och familjerna som redan kör en bra bit till förskolan i Långaryd kommer få ännu längre sträcka att köra som påverkar tid, kostnad, miljö och klimat. Föräldrar och

bybor hoppas att allt kommer gå smidigt och lätttsamt för barn och pedagoger vid övergången och att nedläggningen inte kommer påverka bygden allt för negativt.

Bertil minns

Text: Bertil Holmén

På morgonen den 14 juni 1982 överraskades vi då det kommit 10 centimeter snö mitt i sommaren. Vi höll på med höbärgningen så på ena bilden syns att hövänderen står i snön. På eftermiddagen hade snön smält bort, den andra bilden. Snötunga trädgrenar hängde på ledningarna så det blev strömavbrott. Vi kopplade vårt elverk på traktorn för att kunna mjölka och få vatten. Sedan körde jag till två grannar så de kunde mjölka och få vatten.

Hushållningssällskapet hade försöksodling av korn och havre på vår gård. Det var tio rutor 2 x 15 meter stora med olika sorter. Säden hade gått i ax men nu låg stråna platt på marken. Jag tänkte, så synd nu blev det sortförsöket förstört. Men, konstigt nog, reste sig stråna så försöket blev bra. Min bror Göte har tagit bilderna och Leif Ekelund har hjälpt till så att de kan vara med i Sockenbudet.



Byggstart försenad för Landeryds nya skola

Text & foto: Malin Ivarsson



Här på Movägen i Landeryd ska en ny skola, förskola, fritids och idrottshall byggas.

Nu är det klart att det även kommer byggas en ny förskola i Landeryd i anslutning till det nya skolområdet vid Movägen. Dock kommer projektet bli försenat eftersom prislappen blivit större än vad man först trodde.

Lars Tingsmark är tillförordnad vd för Hyltebostäder.

– Om allt går vägen får vi upp det för beslut innan sommaren eller möjligtvis i slutet av den. Budgeten kommer inte

hålla och då måste kommunfullmäktige på nytt avsätta pengar.

Kostnaden för bygget är sedan tidigare beräknad till 55 miljoner kronor. Men sedan det beslutet togs har saker och ting förändrats med exempelvis skenande bygghänsyn och inflation.

Reviderat skissen

Den nya förskolan är beräknad till ungefär tolv miljoner och dessutom tror Lars Tingsmark att den totala prislappen kommer stiga med ytterligare tio miljoner.

– Pengarna som avsatts kommer inte att räcka som prisläget ser ut just nu.

Skissen som fanns framtagen för nybygget har reviderats ett par gånger.

– Vi håller på och tittar på utformningen av byggnaden. I första läget var det två våningar men nu har vi tagit bort ovanvåningen eftersom vi isåfall även hade behövt sätta in en hiss. På så sätt har vi fått ner priset. Nu blir det istället en större byggnad i ett plan, säger Lars Tingsmark, och nämner vidare att man nu befinner sig i slutläget av själva utformningen.

"Hasta långsamt"

När det finns ett färdigt förslag kan man beräkna pris och därefter får politikerna säga sitt i kommunfullmäktige.

– Jag tror inte att det är möjligt med inflyttning i den nya skolan hösten 2024 som sagts tidigare. Det är bättre att hasta långsamt. Det här är en stor investering med många detaljer som måste på plats innan man kan sätta igång med bygget.

När politikerna tog beslutet att det ska bli en ny förskola i Landeryd beslutade man även att den gamla skolan i samhället, byggd 1912, ska läggas ut till försäljning.

Burserydsbanan formellt nedlagd

Text: Redaktionen

Den 21 mars beslutade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana att också formellt lägga ner bandel 742, det vill säga järnvägen Landeryd-Burseryd. Banan har saknat trafik de senaste åren, varför beslutet var väntat. Det torde inte komma att överklagas.

Som bekant hoppas Landeryds Järnvägmuseum (LJM) att få överta de sex bankilometrarna närmast Landeryd och i första hand öppna dem för dressincykling för allmänheten.

– Dressincyklingen skulle bli ett nytt och attraktivt inslag i de järnvägsanknutna

upplevelsemöjligheterna i Landeryd, och i regionens besöksnäring. Ett fortsatt liv åtminstone upp till Broaryd/väg 153 för denna återstående del av forna Västra Centralbanan (VCJ) Landeryd-Falköping, faller också väl in den lokala kulturmiljön och det statliga byggnadsminnet Landeryds Station, konstaterar Per-Yngve Bengtsson, ordförande i LJM.

Museiföreningen bedömer att banan, efter vegetationsröjning, håller för åtminstone dressincykling många år framåt utan större underhållsåtgärder. Sträckan underhölls för den kvarvarande godstrafiken in på 2000-talet.

LJM har i hittillsvarande kontakter med

Trafikverket också pekat på önskvärdheten i att VCJ:s växelanslutning till Landeryds bangård och de ingående säkerhetsanläggningarna (ställverksfunktionerna) får finnas kvar även efter Burserydsbanans formella nedläggning. Detta eftersom bansträckan upp till Broaryd skulle kunna utvecklas till en museijärnväg med tågtrafik under förutsättning att anknypningen till Landeryds station bevaras.

Till minne av Bengt-Åke Andersson

Text: Magdalena Öhlander Foto: Ur familjealbumet

”Du fyllde ditt liv med glädje för alla. Din förmåga att skapa, och vänskap framkalla.”

Den 29 mars 2023 lämnade Bengt-Åke hastigt och oväntat, sin familj och sina vänner. Han gjorde det som han tyckte så mycket om, att spela bowling tillsammans med sina vänner i Falkenberg. Bengt-Åke hade ett stort och rymligt hjärta för alla, både nya och gamla bekantskaper, men främst för Långaryd och föreningslivet. Han var hjälpsam i stort som smått, ett tomrum som vi i föreningslivet ännu inte förstätt vidden av. 1958 började han arbeta på förrådet på bruket i Hylte och han var arbetsgivaren trogen genom hela livet. När bruket firade sitt 50-årsjubileum i fjol var Bengt-Åke engagerad.

Han var aktiv i många föreningar genom åren. Det började med 4H-klubben som han hade mycket roligt med, bland annat lägerverksamhet. Han spelade högerback i Långaryds IF och spelade trumpet från unga år i Paulis kvartett. Han var ordförande för Långaryd-Landeryds SPF, engagerad i kyrkan och satt i kyrkonämnden, han var kassör och vice ordförande i IOGT-NTO, listan skulle kunna bli lång om alla föreningar skulle nämnas.

Döttrarna Christina och Maria berättade under minnesstunden hur många mil de måste ha gått och blivit burna, på alla tipspromenader som Bengt-Åke anordnat. Och hur roligt det var att vara barn till Bengt-Åke. Han var alltid påhittig

och barnkalasen blev något alldeles extra.

Lotterier och underhållning brann Bengt-Åke för och han hade en speciell fallenhet att få tag i vinster till bland annat tombolalotteriet på Långaryds marknad.

Han åkte tillsammans med sina vänner 15 Vasalopp och han gillade att gå i skogen och plocka bär. Han älskade sitt Gasslunga och sitt barndomshem i Olshult där han många gånger bakat goda spettekakor.

Många är vi som fått höra Bengt-Åke spela trumpet för oss, och samme trumpet fanns jämte honom i Falkenbergs kyrka när vi tog avsked av honom den 18 april. Han kommer vila på Skogskyrkogården i Falkenberg, så att hans hustru Anita, barn och barnbarn har nära att besöka honom.

Bengt-Åke var i många år även flitig med att leta fram tidningsurklipp ur sin samling, för publicering i Sockenbudet. Ett mycket uppskattat inslag i vår tidning.



Bengt-Åke Andersson, avled hastigt i slutet av mars.

I detta nummer kan ni även ta del av del två av **Personer vi minns** om hans far ”Helge i Olshult”, en text som Bengt-Åke skrivit tillsammans med sina bröder (**se sid 16-17**).

Valborgsfirande vid Nyarps bygdegård

Foto: Leif Ekelund



Bygdeprofil JÜRGEN STÜWE

Text & foto: Iris Witte

Vad har en pälsgjägare, kock, plåt-slagare, cowboy och ägare av ett åkeri gemensamt? Möt Jürgen från Landeryd som har hunnit med alla dessa yrken i sitt välfyllda liv.

I ett välskött rött hus vid Linnehov i Landeryd bor Jürgen. Jag har ofta gått förbi där. Nu fick jag äntligen träffa personen som bor i huset. Jag får tacka Anna Kjeller som frågade säkert 15 gånger om Jürgen inte kunde tänka sig vara med i Sockenbudet. Vilket han avböjde 14 gånger. Inuti huset är det mycket fint att beundra för Jürgen har haft ett äventyrligt liv. Mer om det senare.

Emigrerade från Tyskland

Han hamnade i Landeryd genom Bertil Larsson. Jürgen bodde i Tyskland med sin sambo Danny. De gillade äventyrssemesterar och kom till Lappland varje år för kanotturer. På väg hem till Tyskland behövde de ett ställe att återhämta sig från äventyren i norr. Till det passade Bertils stuga i Simmarydsnäs. Efter semestern 1995 ringde Jürgen Bertil för att berätta att nu var det dags igen. Stugan var dock upptagen så Bertil fixade så att de kunde bo i Barbro Stenbergs hus istället. Ett hus som visade sig vara till salu. Jürgen hade dock inga planer på att köpa hus i Sverige. Men efter att de bott i huset ett tag blev han ändå sugen. När han dessutom insåg att huspriset inte alls var i D-mark som han trott men i svenska kronor var



Jürgen Stüwe vid sitt arbetsbord i huset i Landeryd.

köpet snart ett faktum. Huset blev deras semesterbostad i några år. Jürgen och sambon var där några gånger om året och semesterade och renoverade. När Jürgen, som hade haft ett åkeri i Tyskland i tio år, blev arbetslös bestämde han sig för att söka jobb i Landeryd. Efter ett tag fick han napp hos Preconal. Han emigrerade men sambon Danny stannade kvar i Henstedt-Ulzburg hos sin mamma och sina två barn.

Bott i Kanada

Jürgens val av semesterland var ingen slump. Han har nämligen bott i Kanada (Yukon territorium, British Columbia

och provinsen Alberta) i ungefär tolv år. På sina semesterar i Sverige fick han uppleva ett Kanada i miniatyr.

Efter en uppväxt på landet i närheten av Hamburg utbildade Jürgen sig till kock. Han arbetade några år inom militären efter lumpen. Sen kom Jürgens släkting Bruno på besök från Kanada. Bruno skulle stanna i Tyskland i några månader men tyckte det var alldeles för trångt och åkte hem igen efter bara hälften av tiden. Det gjorde Jürgen nyfiken på Kanada. Han reste dit, köpte en bil, åkte runt och såg mycket av landet.

Nästa gång han åkte dit stannade han ungefär fyra år för att arbeta på Brunos



Här i ett välskött rött hus vid Linnehov i Landeryd bor Jürgen idag.



En gammal Singer.

boskapsranch. Hans vidsträckta land var två gånger så stort som Halland. Han födde upp 5 000 nötkreatur där. Jürgen var cowboy på fyrhjuling eller till häst och åkte runt för att se till djuren.

Jürgen lärde känna Brian, en Athabasca-indian och fick erbjudandet att jobba som trapper. En trapper är en pälsjägare som fångar djur med snara för att sälja pälsen. Jürgen hade hand om ett område som var 120 gånger 30 kilometer stort. Närmaste granne var 50 mil bort.

Levde ett år i indianreservat

I skogsområdet fanns fyra timmerstugor som han åkte runt emellan. Satte ut fällor på djurstigarna, kollade fällorna nästa dag, tog med några coyotes, bäver, ibland en varg och en puma till exempel. Flådde dem i nästa timmerstuga, slängde köttet i skogen så de vilda djuren kunde ta hand om det. Han behövde koka snarorna varje dag och sätta dit dem med handskar på för annars känner djuren människodoften och går inte in i fällan.

Allt detta skedde under vinterhalvåret mellan oktober och april för då är pälsarna som tjockast och finast. Temperaturen höll sig då mellan 25 och 42 grader kallt. Transportmedlet var släde med Siberian huskies eller snöskoter.

I april såldes pälsarna till Hudson Bay Company i Edmonton som tillverkade jackor av dem. Pengarna räckte resten av året då han hade tid att upptäcka Kanada ännu mer. Jürgen har hunnit att åka runt med husbil, utforska floden Yukon med kanot. Han har även levt ett år i Athabasca-indianernas reservat. De är måna om sin kultur och försöker hålla liv i kunskapen om att bo i tipitält och om medicinmannens kunskaper till exempel.

Tåg och klockor

Sedan år 2020 är Jürgen pensionär i Landeryd efter arbetet som plåtslagare hos Preconal. Som de flesta pensionärer har han att göra. Han är intresserad av småteknik och tycker om att köpa Märklin-tåg som är sönder och sedan laga dem.

Ett annat intresse är att fixa klockor. Bland rader med pilliga redskap på arbetsbordet står några klockor som återigen tickar. Man kan också hitta honom i skjulet där han svarvar.

Inne i huset lägger jag även märke till en gammal Singer. Den använder han för att sy märken på motorcykeljackan. En orange Yamaha kan man se Jürgen susa förbi på. Jürgen trivs bra i Landeryd. Han har precis köpt en elcykel så han får lite mer motion. Jürgen har redan hunnit med mycket i livet men mer kan komma att tilläggas.

Namn: Jürgen Stüwe

Ålder: 71

Husdjur: har haft hunden Yukon och katter

Utbildning: Kock

Intressen: Läsa, svarva, pyssla med Märklin-tåg och klockor, åka motorcykel och fyrhjuling



Ett av Jürgens intressen är att renovera trasiga Märklin-tåg.



På fyrhjulingen.



Jürgen, till vänster, som trapper med en puma.



En av de fyra timmerstugorna i Jürgens trapline.



Bygdens nya tillskott

Här presenterar vi barn som fötts i Långaryd och Landeryd. Välkomna till världen allihop!



**Casper
Johansson**
Nyarp's gård, Långaryd
21 februari 2020



**Gabriel
Napjus Mortensen**
Långaryd
10 april 2020



**Levi
Borg**
Nyarp, Långaryd
18 augusti 2020



**Hugo
Johansson**
Viken
22 september 2020



**Ludwig
Andersson Wittzell**
Nissaryd
16 juni 2021



**Levi
Holmquist**
Landeryd
24 Juli 2021



**Wilma
Thorsson**
Långaryd
11 augusti 2021



**Agnes
Broman**
Nyarp, Långaryd
7 november 2021



**Folke
Westberg**
Åker
13 januari 2022



**Leo
Borg**
Björnaryd
13 februari 2022



**Alfie
Bodin-Myers**
Landeryd
16 Mars 2022



**Laura
Andersson**
Håknaryd, Långaryd
10 Maj 2022



**Adrian
Napjus Mortensen**
Långaryd
23 augusti 2022



**Olivia
Thorsson**
Långaryd
17 januari 2023



**Vilgot
Johansson**
Viken
2 februari 2023

Landeryds skolas spökkonsert

Text: Klass 1, Landeryds skola Foto: Malin Ivarsson

Förskoleklassen, ettan, tvåan och trean hade spökkonsert i Landeryds skola.

Sångerna handlade om häxor, spöken och ett fullt troll, skelett, en trekantig gubbe och en liten mus.

Kulturskolans lärarorkester var med och spelade. Vi var i gymnasalen. Alla föräldrar och syskon tittade på. På dagen sjöng vi också för förskolan och mellanstadiet. Man fick klä ut sig. Vi hade satt upp teckningar som vi hade gjort.

Tvåan och förskoleklassen gjorde trollstavar. På kvällen skulle alla barn ta med sig olika kakor, kaffe och saft. Det fanns massor av kakor. Kakorna var goda. Det gick bra på konserten.



Odlar alltifrån tomater till den egna brudbuketten

Text: Cecilia Johansson Foto: Cecilia Johansson, Vanessa Tuulari (brudbuketten)



Annie Bengtsson i dörren in till det växthus som hon och maken Martin tillverkat själva.

Annie Bengtssons trädgårdsintresse blir allt större för varje år som går, likaså hennes odlingar och trädgårdsland.

Redan i december börjar odlingsuget igen, efter några månaders vila från trädgårdslivet. Planeringen av vilka sorter som ska planteras och när de ska i jorden sätter igång.

Det är en solig, men kall vårdag i början av april på Annie och Martin Bengtssons gård i Viken, musiken spelas från det egensnickrade växthuset och odlingsåsongen har börjat.

Paret köpte gården 2014 och därefter tog Annies odlingsintresse fart. Då fanns det mer yta och andra möjligheter än när de bodde i sitt radhus i Halmstad.

Det var ingen självklarhet att börja med odling, men att kunna erbjuda barnen Selma och Oscar sådant som egen sallad och morötter kändes viktigt och lyxigt.

Avkopplande sysselsättning

Det började med en liten pallkrage som sedan utökades till en egen köksträdgård. Att plocka färska grödor och örter till maten gjorde matlagningen roligare. Sedan har intresset bara växt sig större genom åren. Det bästa med odlingen är avkopplingen, att få frisk luft och komma på andra tankar när det är intensivt på jobbet.

– Det är skönt och förlåtande med trädgård, inget år är det andra likt. Ett år är det alla blommor som lyckas, ett annat år är det något helt annat som lyckas bra, berättar Annie och nämner vidare med lätt besvikelse i rösten att det tyvärr varit

svårt att lyckas med favoritrotfrukten rödbeta.

– Den vill sig inte hos mig, jag har provat att direktså i olika perioder, i pluggbrätte, men det vill sig helt enkelt inte här.

Inspiration från podd

Oftast blir det samma grödor som sås varje år, men ibland beställs nya frön som blir nya favoriter. Palmkål, spetskål, blomstermorot och rudbeckia är storfavoriter. Inspirationen får Annie från olika poddar, främst från trädgårdsinspiratören Sara Bäckmo. Det är mycket sten i trädgården som gör det svårt att gräva. Sara Bäckmo föreläser om täckodling, som gör att man inte behöver gräva lika mycket. Det innebär att man odlar ovan mark, i odlingsbäddar samt bygger på höjden. Instagram är även en stor inspirationskälla, främst när det gäller perenner där Annie letar efter fina uppsättningar och färgkombinationer. Internet har gett information om vilka växter som hjälper och stjälper varandra. Till exempel hjälper lök och morot varandra och ger bättre skörd, medan vissa växter inte alls ska vara tillsammans.

Egenodlad brudbukett

Vintermånaderna ser Annie som ett bra sätt att få koppla av och samla lust och inspiration inför nästa års odling. Det är ofta intensiva dagar under sommaren med odlingar, vattnande men även det tråkigaste av allt, att rensa ogräs. I december brukar längtan komma och planeringen drar igång. På nyårsdagen går startskottet, då åker krukor och odlingsbrätten fram, även de första



Odlingsåsongen startar tidigt.

fröna petas ned i jorden, som får stå kallt utomhus.

Annie och Martin har varit ett par sedan gymnasietiden och sommaren 2022 gifte de sig hemma i Viken. Vigseln hade de nedanför huset, precis intill Färgensjön. Festen hölls i lantlig anda på gården, där de byggt upp dansgolv och vackert dukade bord under stora tält i trädgården. Beslutet att göra sin egen brudbukett med blommor från trädgården var lätt. I buketten med varma toner av rött fanns bland annat jätteeterneller, sommarrudbeckia, dahlior och gröna inslag av höstflox som skulle göra att buketten skulle torka fint och bli ett vackert minne.

Designat växthuset själva

Växthuset tillverkade Annie och Martin av husets gamla fönster. När de köpte gården totalrenoverade de huset men de ville inte slänga de gamla fönstren, vilket var tur då de sedan kom till användning till växthuset.

– Det var ett spännande sommarprojekt att göra tillsammans och det var roligt att kunna återanvända fönstren. Vi designade växthuset helt själva, säger Annie. Här finns gurka och tomat, en vinranka som går ned i marken, en kiwiplanta och sår i krukor innan sommarsäsongen drar igång. På deras bröllop användes växthuset som en loungehörna där man kunde ta en drink, skriva i gästboken eller sno en tomat eller två.



Annie tipsar

✿ Gör chips av hackad kål, vänd i olja och sätt in i ugnen en stund. Använd i pastarätter gärna tillsammans med parmesanost och pinjenötter och även i sallader.

✿ När du ska odla kål rekommenderas biologiska bekämpningsmedel och alltid nät för att undvika kållarver.

✿ Till nybörjaren är blomsterkrasse ett bra tips. Den kan direktsås och ger fina blommor. Blomsterkrasse "tar för sig" och fyller upp fint i både krukor och land. Sockerärtor är lätt och roligt för främst barn. Ju mer man plockar, desto fler ärtor kommer.



I Annies brudbukett fanns blommor från den egna trädgården – jätteeterneller, sommarrudbeckia, dahlior och höstflox. Hon och Martin gifte sig hemma i Viken. På gården finns det hemsnickrade växthus som de tillverkat av husets gamla fönster.

Toivo tipsar om tomater

Text & foto: Sanne Napjus



Toivo Rumpunen har odlat tomater hemma på Karlsro sedan 1960-talet. Nu tipsar han Sockenbudets läsare om hur man lyckas med sina tomater.

Finns det något härligare än hemodlade solmogna tomater? Satte du dina tomater i våras så är de förhoppningsvis i full blom just nu när du läser det här. Men hur gör vi till nästa gång då?

Vilka sorter ska vi sätta och hur gör vi för att lyckas få den där härligt stora tomatbusken som det bara fortsätter och fortsätter växa tomater på? Det är där Toivo Rumpunen från Karlsro kommer in, han är något av en expert på tomatodling om ni frågar mig.

Toivo bor tillsammans med sin fru Bodil Rumpunen på Karlsro sedan 1960, men kom hit till Karlsro kvarn år 1942 som krigsbarn från Finland. Under 60-talet satte han igång på riktigt med tomatodlingen, som började som ett fritidsintresse då hans mamma ägnat mycket tid åt just att odla tomater.

”Dansk export”-typen, som han fortfarande odlar, var den sort som han började med.

– Jag börjar sätta fröerna i februari och då sätter jag alla olika sorter. Busktomaterna först och sedan de andra sorterna någon vecka senare.

Idag har Toivo tio olika sorter som han sätter varje år och som han odlar flera

plantor av, just nu är han uppe i cirka 100–110 tomater. Bodil berättar att Toivo grejar med tomaterna varje dag.

– Det är ju en helt fantastisk fritidssyssla, perfekt pensionärssysselsättning. Det är lite roligt för han ockuperar hela min tvättstuga från februari till april, sedan åker de ut till den inglasade altanen och därefter ut till växthuset i maj.



Så lyckas du med dina tomater

♣ Vill du sätta fröerna tidigt så behöver en växtlampa investeras. En växtlampa som har 1700 Lumen och 100W. Denna lampa ger ingen värme men ger ljuset som plantorna behöver.

♣ Testa olika sorter. En fantastisk sort, där du får stora klasar med små tomater, cirka 40–50 stycken per klase är sorten Angela Gigant. Men det finns andra som är smidigare och lite lättare då de är lågväxande, till exempel Tiny Tim och Balkonzauber. Passar även perfekt som ampelväxt.

♣ Övervattna inte, tomatplantorna behöver inte så mycket vatten. Vattna helst underifrån på ett fat, det är ett bra tips.

♣ När plantan börjat titta upp är det bra att sänka temperaturen där de står. Till exempel flytta längre ifrån ett element, eller till ett annat rum där det är lägre i temperatur.

♣ Har du ett växthus så vattna jorden och inte själva plantan, de trivs bäst när de är torra. Du ska däremot spraya bladen om temperaturen är över 30 grader.

Lokstallet snart inkopplat på VA-nätet

Text: Redaktionen Foto: LJM

Landeryds Järnvägsmuseum (LJM), det vill säga lokstallet, är snart inkopplat på kommunens VA-nät. Gräv- och rörarbetena utomhus är klara och i skrivande stund pågår rör- och VVS-arbetena inomhus.

Enligt LJM-ordföranden Per-Yngve Bengtsson innebär VA-projektet att lokstallsbyggnadens värde ökar i flera avseenden. Det växande antalet museibesökare får äntligen tillgång till toalett, vilket länge saknats.

Aktiva medlemmar som arbetar i lokalerna får dessutom tillgång till dusch. Utöver befintlig verksamhet i lokstallet, kan det även i framtiden användas för exempelvis externa föreningsmöten och kulturaktiviteter på ett helt annat sätt än tidigare, främst sommartid.

– Vintertid kan vi erbjuda ett uppvärmt sammanträdesrum för mindre möten med max åtta-tio deltagare. Dock utan fast internetuppkoppling, säger Per-Yngve Bengtsson.

Även de som framöver önskar ställa upp sin husbil utanför lokstallet, kanske i samband med Tågdagarna, får tillgång

till det restaurerade hygienutrymmet med toaletter och duschar, därutöver till eluttag vid p-platsen.

Bättre belysning

VA-projektet innehåller också förbättrad ytterbelysning kring lokstallet, inklusive på de informationsskyltar som finns. Dessutom vissa förberedelsearbeten inför uppsättningen av en vattenhäst för ånglok samt en ny brandpost på lokstallsidan av Hyltevägen.

I VA-projektet ingår dokumentering av dels pågående arbete, dels av hur stallets hygienutrymmen tidigare användes av såväl Landeryds järnvägspersonal som dess anhöriga, sannolikt också av andra ortsbor.

Upprop om bad-info

– Därför är vi mycket intresserade av att få information och vittnesmål om hur det var att främst bada och duscha i lokstallet. Vilka använde faciliteterna och på vilka villkor? När? Utrymmena har varit utan vatten och avlopp i många år, men dessförinnan var de uppenbarligen i flitigt bruk. Hjälp oss gärna att teckna en bild av denna tid, uppmanar LJM-ordfö-

randen som är tydlig med att lokstallets gamla badkar kommer att ersättas med ett nytt. De i stort välbevarade utrymmena i vitt kakel kommer därför i stort att erbjuda samma ”utbud” som i forna dagar.

– Den som har bad-information av önskat slag kan höra av sig via e-post till kontakt@landeryd.info eller på LJM:s telefon **073-318 47 53**.



Faktaruta

VA-arbetena med mera i lokstallet är ett Leader-projekt med administrativt och ekonomiskt stöd via Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) i Hyltebruk. Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. På lokstallets yttervägg, mot Hyltevägen, sitter en skylt som informerar om projektets bakgrund.



I mars såg det ut såhär utanför lokstallet vid Hyltevägen när det pågick gräv- och rörarbeten. Toalett- och duschutrymmet inne i lokstallet är välbevarat. Ytterst få av de vita kakelplattorna är trasiga, däremot har alltså vatten och avlopp saknats i många år.



Personer vi minns HELGE ANDERSSON, OLSHULT

Text och minnen: Sönerna Bengt-Åke, Stig och Kjell-Ingvar Foto: Ur fotoalbumet om inget annat anges

Olshult var allt för Helge Andersson. Där föddes han 1911 och där fick han leva i 92 år.

Läs här del 2 om "Helge i Olshult".

Helges farfar Anders Persson föddes 1841 och hustrun Lisa föddes 1836, båda kom från Stubbhult i Femsjö församling och var de första i vår släkt som kom till Olshult. 1870 köpte de gården för 2 000 riksdaler, och gifte sig samma år i Långaryds kyrka. De fick tre söner och tre döttrar.

Sonen August föddes den 7 januari 1875 och blev så småningom Helges far. Hans mor hette Frida. Hon föddes den 17 juli 1887, hette Lundell och kom från Älmeliden. De köpte gården i Olshult den 24 oktober 1910 av Anders och Lisa och gifte sig i Långaryds kyrka annandag jul 1910. De fick barnen Helge, Märta, Signhild och Inga-Stina.

Stort ansvar för gården

Många trodde på ett bättre liv i Amerika, Helges farbror Alfred lämnade Olshult och utvandrade dit 1888 17 år gammal. Helge hade en kusin i Amerika, Ruth, som han och Anna-Greta besökte två gånger när de blivit pensionärer. Många minns nog Helge med kameran som hängde runt halsen. Det blev många diabilder genom åren bland annat från svenskbygderna i Amerika. Han var på många tillställningar, visade diabilder och berättade om de som utvandrat.

När Helges far August skulle fira sin 50-årsdag 1925 blev han och då 13-åriga Helge, bjudna till släktingar i Göteborg och fick där uppleva storstaden, besöka



Helge och Anna-Greta gifte sig 1937 och fick över 60 år tillsammans i Olshult.

kyrkor och träffa släktingar. Augusts hälsa försämrades och han blev efter midsommar 1925 inlagd på Unnaryds sjukstuga och avled där i augusti samma år. En svår tid för Helges mor Frida med fyra barn 13, 11, 8 och 4 år gamla. Helge fick ta stort ansvar för gården och tack vare stor hjälp av morfar Lundell i Älmeliden, grannar och släktingar gick livet vidare på gården.

Spettekaka i tre generationer

Vår farmor Frida lärde sig att baka spettekaka i Olshult av gårdens ägg och bakade detta även när hon flyttat till Hyltebruk. Hon tog emot beställningar till familjehögtider och sände även spettekaka till släktingen Ruth i USA. Detta att

baka spettekaka vid öppen eld har vi söner också lärt oss. På kortet vid Anna-Gretas 90-årsdag på Malmagården ser man en spettekaka bakad i Olshult. Hur man bakar spettekaka har hembygdsföreningen genom Bertil Holmén dokumenterat 2019 då det bakades en spettekaka till ett barnbarnsbarns bröllop.

66 år tillsammans i Olshult

Helge hade en stark tro på att allt skulle ordna sig. I ungdomen träffade han flickan som skulle bli hans fru, det var Anna-Greta. Hennes föräldrar arrenderade Abraham Sjögrens gård i Bästås. Både Helge och Anna-Greta hade båda förlorat sina fäder när de var väldigt unga. Anna-Gretas far omkom när han



Anna-Greta på sin 90-årsdag.



Helges familj pingstafton 1928.

körde bjälkar, lasset välte och han klämdes ihjäl 46 år gammal. 16-åriga Anna-Greta fick tillsammans med sin mor Hilda ta ansvar för tre yngre syskon, 13, 11 och 3 år gamla.

1937 köpte Helge och Anna-Greta gården i Olshult och mamma Frida flyttade till Hyltebruk. Helge och Anna-Greta gifte sig i Långaryds kyrka den 26 september 1937. De fick fyra söner Uno, Bengt-Åke, Stig och Kjell-Ingvar. Förutom allt arbete med hem och familj var det tungt arbete med gårdens alla sysslor, något som är svårt att förstå för de som växer upp idag. Efterhand fick vi som alla andra barn på landet hjälpa till med det som vi var lämpade för. Vi bröder fick en kärleksfull uppväxt något som vi är tack-samma för. Bostadshuset i Olshult byggt 1860, med kök och två rum, blev för litet för familjen och ett nytt hus med två våningar och fem rum stod klart 1948. Stig med sin familj tog över gården 1972. Det äldre huset byggdes till med ett rum och badrum och Anna-Greta och Helge flyttade tillbaka till huset de bodde i som nygifta 1937.

Stred för Höstro

Helge engagerade sig i många frågor bland annat äldreboenden. Han skrev till regeringen och talade om hur fel reglerna var. För att kommunerna skulle få bidrag till äldreboende skulle det vara kök och två rum till varje boende. Reglerna ändrades och Helge som stred på 1980- och 90-talet för att Höstro skulle få vara kvar, var glad när den fina ombyggnaden gjordes 1993-94. Helge var med på 1930-talet när Höstro invigdes av landshövdingen Felix Hamrin, Jönköping. Helge var ledare för Långaryds manskör som sjöng vid invigningen. När han var 91 år begärde han att tillsammans med Anna-Greta få komma in på ett äldreboende men det fick de inte. Han fick leva hela sitt liv i Olshult tills han avled den 13 december 2003, 92 år gammal. Anna-Greta klarade sig inte ensam och fick då en plats på Malmagården där hon avled den 13 juli 2005, 90 år gammal.

Många uppdrag

Helge har haft många uppdrag inom föreningar, politiken, kommunen och kyrkan. När han var ung gällde det att cykla, körkort och bil skaffade han sig

först i 50-årsaldern. Dator skaffade han sig innan han var 90 år. Vägen Håk-naryd-Olshult-Älmeleden byggdes om 1971 till den väg den fortfarande är 2023. Helge ledde det arbetet, den fick ny sträckning för att få rakare väg, bredare vägbana och oljegrusbeläggning. I 25 år före sin pensionering arbetade Helge på Sörgårdens Träindustri i Olshult. 1972 var Helge den andra personen som fick ta emot Hylte kommuns kulturstipendium. 1994 fick han Hylte hembygdskrets diplom. 1961 fick Helge ett stipendium av Martin Wegelius-institutet och var under två veckor i Borgå Finland för att lära sig mer om dirigering och körsång. 1977 hade Smålands sångarförbunds manskörer, 350 sångare en festkonsert i Gislehal-len Gislaved. Där fick Helge Sveriges Sångarförbunds hedersmedalj i guld. 1984 fick han Svenska Sångarförbundets veteranmedalj.

Tiondeboden som finns i Långaryds prästgård arbetade Helge mycket för att den skulle bli ett museum. 17 maj 1987 invigdes den av landsantikvarie Björn Petersen, Halmstad. Hembygd-sföreningen har många av sina samlingar där och ansvarar för mycket av tillsynen. Kyrkan har några avdelningar med historiska saker från kyrkans tidiga år. Helge skapade där en samling med delar och spelbord från alla kyrkoglar som tidigare funnits i kyrkan.

I samma grav

Långaryds hembygd-sföreningar gav ut tre böcker som fick namnet "Glimtar ur Långaryds historia", de trycktes 1987, 1991 och 1993. Helge har skrivit 21 olika artiklar och sammanlagt 462 sidor i böckerna. Vi tror att det var minst 1 000 timmar som han forskade för att få fram fakta om allt som



Mjölkleverantör Yngve, Fritiof och Helge.

blev skrivet i böckerna. Man får lära sig mycket om Långaryds historia genom att läsa dem, de har ett stort värde för oss som lever nu och alla kommande generationer. Om alla personers liv på jorden finns mycket att berätta. Ingen vet när livet tar slut, men när Helge blev äldre bestämde han och Anna-Greta att de skulle begravas i samma grav på Långaryds gamla kyrkogård som Helges farfar Anders Persson, den förste i vår släkt som kom till Olshult.

Tiondeboden har invigts
Långaryd får eget museum

Helge Andersson, Olshult, står till höger bakom tiondeboden, väder bröder med mätningar på. Den som sitter i den högra arm ständigt i Långaryd på 1700-talet.

Långarydsborna har fått ett eget hembygdsmuseum. Den gamla boden vid prästgården som för användes till förvaring av de tienden som folket betalade, har nu blivit till museum. Invigningen skedde efter högmässan i går, då portarna till boden slogs upp för allmänheten för första gången.

Kyrkans roll
Björn Petersen, sekulariseringen började med hjälp och musikerförklaring av P. A. Andersson och Anita Eklöv, Torv. Sedan tog landsantikvarie Björn Petersen över.

Kyrkan ska utvecklas
Björn Petersen inledde sitt tal med att ta upp de problem som nu står inför kyrkan här i dag och vikten av att man arbetar för lösningar på grannorterna. Han inledde också om kyrkans roll i det här samfundet.

Svenssons barn
Svenssons barna i hembygdsmuseet del av museet. Den inrestatlar föremål används av den märklige Erik Magnus Svensson från Olshult. En man som var starkare än både bonde, speleman och löst till på naturan gång. Han blev till år och dött 1800.

Två musik- och bildböcker
Den stora eidsjällen bakom tiondebodsmuseet är Helge och Anna-Greta. Som bote han lagt ner tid på att skriva böcker om hembygdens historia. De två böckerna som utgavs förra till museum är böcker om musik och bild. Museet har två avdelningar. I tvärvärdens från föremål som ägs av hembygdslifvare och en trappa upp sådana som tillhör kyrkan.

CHARLOTTE ANDERSSON

Sandra & Magnus drömmer om B&B, café och butik

Text & foto: Malin Ivarsson samt ur arkivet



Sandra Alverstrand och Magnus Maack planerar att öppna bed & breakfast, café och butik i huset på Centrumvägen i Landeryd.

Sandra Alverstrand och Magnus Maack är nya ägare till Centrumvägen 11 i Landeryd. Nu har de påbörjat resan mot sin stora dröm – att öppna bed & breakfast, café och butik.

Sandra bor idag i Göteborg och Magnus i danska Svendborg. De fick kontakt via Facebook och stämde så småningom träff i en park i Helsingborg. Det blev kärlek vid första ögonkastet och resorna de 50 milen mellan paret blev fler och fler. Nu spenderar de så mycket tid de bara kan tillsammans och i sommar är det dags för bröllop.

Båda har erfarenhet som egenföretagare, Sandra som massageterapeut och florist och Magnus som kock inom restaurang- och cateringbranschen. Han är även utbildad servitör.

– Vi har alltid drömt om att driva ett

eget bed & breakfast, tänk ett litet hotell och en butik. Så hittade vi det här huset på Hemnet och fastnade direkt, säger Sandra.

Butik med lokalt utbud

Än så länge bor de kvar i Göteborg respektive Svendborg, när barnen flyttat ut om ett par år är planen att det gemensamma flyttlasset ska gå till Landeryd. Där ska de bo men också ha boende för uthyrning, café, restaurang och en liten butik där de planerar att sälja lokala specialiteter, såsom tvålar, ljus, honung, te och blommor. Allt under namnet "Lilla Landeryd".

– Har man lokal tillverkning får man gärna höra av sig till oss. Dörren står alltid öppen när vi är här så alla ska känna sig välkomna att komma förbi och säga hej, uppmanar Sandra.

Planen är att de ska vara i full gång med

verksamheten i Landeryd runt 2026-2027. Men redan innan dess kan det bli smygöppning. Siktet är inställt på att kunna servera fika under höstens Tågdagar.

Skoaffär och café

Huset på Centrumvägen byggdes 1915 och är för många känt som "Tage Dojas" skobutik. Tage Nilsson övertog Lindholms skoaffär och skomakeri 1949 och drev den fram till 1988. Men under Lindholms tid hade dennes fru faktiskt café i en del av huset. Där ska det ha stått ett flipperspel som var mycket omtyckt och väl använt av samhällets ungdomar. Inom några år kan det alltså återigen vara caféverksamhet i huset.

Semesterlägenheter

Förutom det stora huset så har Sandra och Magnus även förvärvat det röda gårdshuset på tomten från 1925 samt granntomten. Gårdshuset vill de så småningom renovera och fixa i ordning för uthyrning. Samma sak gäller det stora husets övervåning.

– Det här är ett bra hus och vi vill bevara det så gott vi kan. Det är mycket att göra och vi vill inte stressa, säger Magnus.

Renoveringsarbetet har redan påbörjats. Ett sovrum till paret ska det bli och ett fungerande kök. Sedan ska lägenheten fixas till så att den går att hyra ut till turister. De tror att många danskar kan lockas av ett bra boende med frukost under semestern med närheten till skog och sjö.

De båda längtar till den dag då de är igång och då de bor i Landeryd på heltid.

– Här känner vi oss hemma, säger Magnus.



Huset, närmast till höger, byggdes 1915 och här har det varit skomakare, skoaffär och caféverksamhet. Snart kan landerydsborna återigen komma och ta en fika här.

Skräpplockning i Långaryd

Text: Iris Witte och elever vid Oneschoolglobal Nyby Campus Foto: Marie Bengtsson

Under vecka 12 hade Oneschoolglobal Nyby Campus hälsotema. Det innebar olika schemabrytande aktiviteter. Det var bland annat mycket fokus på rörelse såsom promenader.

Som avslutning på hälsoveckan plockade eleverna skräp i Långaryd. Eleverna delades in i tre åldersblandade grupper så att de olika åldrarna kunde samarbeta och hjälpa varandra. En grupp gick Ekebackenrundan, en grupp gick en runda vid kyrkan och en grupp plockade på Skattegårdrundan. Detta var första året eleverna plockade skräp och det tänker skolan fortsätta med kommande år. Eleverna har själva skrivit en text om dagen som ni kan läsa härintill:

Som en vis man en gång sa, du blir glad av att göra något för någon annan. Vi vill hjälpa Långarydsborna att se till så miljön är skräppfri. Vi elever på OSG Nyby ville visa långarydsborna och Långaryd att vi bryr oss om hur det ser ut i miljön. Detta gjorde vi genom att städa i naturen.

Den 21 mars gick 86 elever ut i eftermiddagsolen på "skräpplockningsrunda", vi delades in i grupper, drog på handskarna och började plocka. Två timmar senare hade vi samlat ihop hela 176 kg. Vi avslutade dagen med att fira det laget som hade plockat mest skräp. Alla fick god fika.

Varje år slängs 35 miljoner skräp i naturen, vi på OSG Nyby vill visa vårt stöd genom denna aktivitet. Plast är en av de vanligaste källorna till nedskräpning.

När plast hamnar i naturen kan det orsaka stora problem för djur, människor och miljö. Mer än en miljon fåglar och hundra tusen däggdjur dör varje år världen över efter att ha fastnat i eller ätit plast som de hittat i våra hav. Plast i den marina miljön kan dessutom transportera icke-inhemska arter till nya platser vilket kan hota känsliga miljöer. Skräp skadar också fiskeredskap och fartyg.



Elever vid Oneschoolglobal Nyby Campus har haft hälsotema och som avslutning på veckan plockade eleverna skräp runt omkring i Långaryd. På två timmar samlade man ihop 176 kg skräp.

TIPS & TRIX med Sanne

Koll på sladdarna

Ett väldigt användbart tips är att använda små hårklämmor till att hålla ihop sladdar, speciellt mobilladdare och andra mindre sladdar. Det skapar ordning och reda i lådorna.

Framöver kommer Sanne Napjus att bjuda på fiffiga tips och trix. Håll utkik i detta och kommande nummer av Sockenbudet!



Skärkehylte söndagsskola

Text: Birgitta Holmén Foto: Ur familjealbumet



Farbror Möller med sina söndagsskolbarn cirka 1950.



Sten Samuelsson med söndagsskolbarn cirka 1953.

Hylte Missionsförening bedrev söndagsskola i Missionshuset i Hyltebruk och Landeryds Missionsförsamling hade verksamhet i Landeryd. Birgitta Holmén minns här sin tid i söndagsskolan.

Där gränserna mellan byarna Örnabäckshult och Södra Ekeryd möttes hade i början av 1940-talet, på kort tid, den legendariske Ivar Christiansson och några till byggt både bostadshus, industrier och diversehandel och skapat ett litet centrum.

Hylte Missionsförening tyckte då att det nu fanns möjligheter att nå ut till fler människor med sitt budskap. I mitten av 1940-talet startade Missionsföreningen söndagsskola där i ett nybyggt hus som lite senare blev bostad för handlaren Arne Wahlbeck med familj.

Farbror Möller

Jag, som då var fyra år och min två år äldre bror började i söndagsskolan så fort vår familj flyttat till området cirka 1945. Vår första söndagsskollärare var Emil Möller, "farbror Möller" som vi kallade honom. Till sin hjälp hade han en tant som helt enkelt kallades "tant Ingegerd". Jag minns båda som mycket snälla och vänliga.

Efter en tid behövdes huset till bostad åt det nygifta paret Arne Wahlbeck och hans Sonja-Britt som också tog över lanthandeln. Ett par som också lämnat många goda minnen från "Ekerydstiden". Söndagsskolan flyttades då till Skärkehylte småskola. Från att ha haft söndagsskolan som närmaste granne blev

det nu till att traska fram till fots. Men det gjorde ingenting för jag älskade att gå i söndagsskola. Där fick vi sjunga tillsammans och alla vuxna var snälla.

Efter "farbror Möller" och "tant Ingegerd" fick vi ett ungt par som ledare i söndagsskolan. Sten Samuelsson från Stenshult och hans fästmö Ellen, båda födda 1928. De gifte sig sedan och fick barn så under långa tider fick Sten sköta söndagsskolan själv.

Twåstämmigt

Sten spelade dragspel och sjöng gärna. Vi lärde oss många sånger som faktiskt sitter kvar i minnet än i dag. Vi fick ibland följa med till Hylte missionshus vid större möten och sjunga där.

Jag har ett starkt minne av ett stormöte i Hylte Folkets park där vi var fyra flickor som bland annat sjöng en sång tvåstämmigt – "Ynglingens ledstjärna".

Några tanter som satt långt fram grät av rörelse och vi fick många applåder. Det gav mersmak och stärkte självförtroendet hos oss som inte var så vana vid att uppträda och få uppskattning.

Trivdes i söndagsskolan

Ett annat starkt minne var sparbössan där vi samlade in pengar till barn i Afrika. Den bestod av en svart pojke som bockade med huvudet som tack när man stoppade i en slant i sparbössan. Inte förstod man då nedvärderingen av dem vi ville gott.

Jag trivdes så bra i söndagsskolan att jag gick kvar även sedan jag börjat "läsa för prästen" och fick då ofta hjälpa till som ledare för de mindre barnen. I mitten av 1950-talet lades Skärkehylte skola ned

och barnen i området som ville gå i söndagsskola fick fortsätta i Hylte Missionshus.

Jag minns min söndagsskola med stor glädje och sänder en tacksamhetens tanke till "farbror Emil", "tant Ingegerd" och framför allt Sten och Ellen Samuelsson för alla lärarika och fina minnen.

På nästa sida kan du läsa texten till "Ynglingens ledstjärna".



Bröllopsfoto för Ellen och Sten Samuelsson.

Fortsätter på nästa sida »

Ynglingens ledstjärna

Sjöngs tvåstämmigt av fyra flickor vid söndagsskolornas julfest i Hylte Missionsförening 1952.

Hur skall en yngling på sin färd bevara ren sin väg?
Igenom denna mörka värld, vad lyser honom säg?

Jo, när han troget håller sig till Herrens dyra ord,
det blir en lykta för hans fot, ett ljus på natthöljd jord.

Pris vare Gud, som gav oss ljus, det evigt stråla skall.
Nu fruktar vi ej stormens brus, ej vågens vilda svall.

Refräng:

Jag ordets stjärna följa vill, uti dess klara ljus.
Jag säkert vägen finna skall hem till min faders hus.

Som vise män jag skyndar glad att följa stjärnans lopp.
Hon skingrat har mitt hjärtas natt, och skänkt mig himmelskt hopp.

Refräng: Jag ordets stjärna ...

O, underbara frälsningsord, jag fröjdas i ditt sken.
Du klara fyrbåk på vår jord. Ditt namn är sanningen.

Refräng: Jag ordets stjärna ...

Bryt fram i glans och härlighet. Lik solen i sitt lopp,
och visa dem som vilse gå till himmelriket opp.

Refräng: Jag ordets stjärna ...

Och leder sedan här min stig igenom dödens dal.
Då skall den stjärnan lysa mig till Lammets brölloppsal.

Refräng: Jag ordets stjärna ...



Sten med sitt dragspel som gav många fina musikstunder.

Stjärnglans över släktbygden

Text: Redaktionen Foto: Privat

Långaryds Lamm, Marcus och Viktoria Gustavsson, fick ta emot en fin utmärkelse vid Hushållningssällskapet Hallands årsstämma i slutet av april – ”För framstående insatser på landsbygden 2023”:

För mularnas marker, för arbetet från hjord till bord, för företagande som ger enastående råvaror med ursprung och mersmak.

Stort grattis till en välförtjänt utmärkelse!



Tips på en somrig söndagsutflykt i Smålands sjörike

Text: Lena Hagman Bogren, Turismansvarig Hylte kommun Foto: Hylte kommun

Tänkte jag skulle bjuda på lite inspiration om hur en perfekt somrardag ser ut för mig i det Småländska sjöriket*. Då mina främsta intressen är inredning, mat och fika, är såklart besöksmålen baserade på detta.

Jag njuter verkligen av att sätta mig i min gamla bil, fälla ner taket och ge mig iväg på en dagsutflykt för att uppleva området kring sjön Bolmen. Välkommen att hänga på – nu kör vi!

Jag börjar med ett besök i gårdsbutiken **Gården Byn** www.gardenbyn.se mitt i Unnaryd www.unnaryd.com för att handla hem lite goda lokala delikatesser till kvällen, eftersom jag gärna vill slippa laga mat efter en dagsutflykt. Ett tips är att ta med dig kylväska. Då kan du ju även handla kylvaror, både här och på nästa stopp.

Därefter kör jag vidare utmed sjön Unnen och ställer in siktet på **Tiraholms Fisk** www.tiraholm.se som ligger vackert beläget vid sjön Bolmens strand. Här

är det dags för lunch. Min favorit är stekt gösfilé panerad med ägg och ströbröd och stekt i smör. Serveras med potatis, havtornssmör och dillsås. Till dessert blir det oftast Bourbon vaniljglass med havtornssås, grädde och mörk choklad. För att smälta maten tar jag en kort promenad utmed sjökanten. Då kan jag även njuta av den vackra utsikten över Bolmen. Jag brukar även passa på att handla i denna gårdsbutik, gärna rökt lax.

Sedan bär det av mot den pittoreska byn **Sunnaryd**, där jag tar färjan över till Bolmsö (som är gratis). Efter en vacker biltur i det småländska landskapet når jag **Bolmsöloppis** www.bolmsoloppis.se som har öppet onsdagar och söndagar under högsäsong. En loppis där allt är välorganiserat och du hittar det mesta från möbler till porslin.

Sedan går färden vidare till den underbara lilla **Butiken för Sakletare i Tannåker** www.tannaker.nu – en pärla för oss som gillar inredning och utemiljö. Här finns både gammalt och nytt samt trädgårdsdekorationer och lite växter och blommor.

Efter shoppingen börjar fikasuget sätta in och jag ställer in siktet på byn Dannäs och den gamla skolan, där det ligger ett helt magiskt väffelcafé, **Dannäs Väffelcafé** www.vaffelcafe.se.

Här slår jag mig ner i trädgården, och avnjuter kaffe samt en klassisk väffla med glass och hallonsylt.

Jag funderar på om det är dags att åka hem, eller om jag ska åka via Bredaryd och göra ett besök på **Smälänningen**, www.smalannen.com en kul butik med något för alla, och som har riktigt bra priser.

Väl hemma igen är det skönt att duka upp de medköpta lokala delikatesserna, summera dagens utflykt och loppisfynd, samt planera nästa roadtrip.

Hoppas att du uppskattade att hänga med på min biltur idag – du hittar fler tips på www.visithylte.se och i **Hylteappen**.

**Smålands sjörike är ett samarbete mellan de fyra kommunerna kring sjön Bolmen. Hylte, Värnamo, Gislaved och Ljungby kommun.*





NJUT AV LUGNA SJÖBAD I HYLTE KOMMUN

Hålsjön, Drängsered

Latitud: 57.02700, Longitud: 12.96263

Idyllisk badplats med brygga, toalett och grillplats.

Jällunden, Jälluntofta Camping

Latitud: 57.05024 Longitud: 13.52792

Trevlig badplats med camping, stugor, kiosk, fiske, minigolf samt uthyrning av båt, kanot och hundbadplats.

Jällunden, Simmarydsnäs

Latitud: 57.05486, Longitud: 13.50433

Långgrund avskild badplats med fin sandstrand.

Unnen, Vallsnäs Camping

Latitud: 56.93839, Longitud: 13.53240

Här finns stugor, camping, kiosk, restaurang, fiske, minigolf samt uthyrning av båt och kanot. Hundbadplats.

I nästa spalt hittar du badplatser som är tillgänglighetsanpassade med ramp och specialkonstruerad brygga. Parkering för rörelsehindrad och asfalt fram till ramp och toalett.

Mellanfärgen, Ibro badplats

Latitud: 56.92109,

Longitud: 13.33524

Barnvänlig badplats med två bryggor och sandstrand.

Fiskemöjligheter.

Sjögårdssjön, Torup

Latitud: 56.95327, Longitud: 13.08199

Naturskön badplats utmed Nissastigen, två bryggor och vacker sandstrand.

Skärshultssjön, Hyltebruk

Latitud: 57.03674, Longitud: 13.28940

Vacker badplats utmed riksväg 26, Nissastigen. En av Sveriges vackraste rastplatser.

Unnens badplats, Unnaryd

Latitud: 56.95080, Longitud: 13.53140

Naturskön badplats mitt i Unnaryd med sandstrand och brygga.

Hemestra du också

Vill du hämta broschyrer och kartor, eller få en personlig kontakt med någon som tipsar om lokala upplevelser? Besök Hylte kommuns Kontaktcenter på Storgatan 8 i centrala Hyltebruk. Där är det öppet hela sommaren. Du hittar aktuella öppettider på www.hylte.se.



Paula säger tack och på återseende

Text: Anna Roos Foto: Privat



Paula Engström berättar om beslutet att inte öppna Mammars igen efter pandemin.

Mammars öppnade inte efter pandemin. Paula Engström berättar nu om konsekvenserna av pandemin och besluten i dess svallvågor.

Restaurangen Mammars var en blomstrande verksamhet med i snitt 70 lunchgäster per dag i Landeryd under januari till mars. Dessa månader borde inte vara bra men det var de.

Pandemins restriktioner gjorde att man beslutade att lägga den mysiga men tränga restaurangen i Törnrosasömn.

Paula och maken Krister satsade istället på att utgå från Rydö Golfkrog, de hade hemkörning till matgästerna, bordsservering och buffé. De slog knut på sig själva till slut för att driva företaget vidare.

– Pandemin tog i stort sett död på restaurangbranschen och det var tufft att starta om, säger Paula.

Idag arbetar hon som kock på Nya hotellet i Ullared. Det hon bär med sig är en känsla av att ha mycket kunskap.

– Tänk så mycket jag kan! På Mammars fick jag utlopp för all erfarenhet jag

samlat på mig genom livet.

Att få väcka liv i det gamla huset, renovera och inreda är minnen som gör Paula stolt. Mammars fick fina utmärkelser och människor åkte långa vägar för att komma för lunch.

Paula hoppas och tror att det kommer en ny tid för Mammars.

– Jag vill att huset ska få nytt liv men jag har inte någon brådska. Kanske vill någon annan entreprenör satsa? Kanske känner jag för att

öppna restaurangen vid särskilda tillfällen? Kanske kan någon hyra Mammars för egna event?

Allt detta kommer inte att ske under 2023, men det kommer ju fler år.

– Jag är tacksam för alla som stöttat Mammars och gjort det möjligt för mig att leva min dröm och bedriva lunchrestaurang i Landeryd. Trots att många inte trodde på idén.

TIPS & TRIX med Sanne

Går fint utan klämma

Har du ingen påskklämma till brödpåsen? Inga problem! Stäng brödpåsen genom att snurra den övre delen av påsen och trä den sedan tillbaka över brödpåsen.

Fler tips från Sanne hittar du på sidan 19.





Tack för att Du
är med och håller
Hylte levande.

Så jobbar vi för att hålla Hylte levande

Tillsammans kan vi skapa bästa möjliga förutsättning för att säkerställa mesta möjliga utveckling i vår kommun. Ställ upp för varandra, handla lokalt och stöd företagare i Hylte kommun.

Tillsammans är vi starka!

foretagarna.se/hylte

företagarna
HYLTE



För livet efter arbetslivet.

Spara tryggt, lokalt och långsiktigt.
Flytta din pension på [LFhalland.se](https://lfhalland.se)



- ✓ Avverkning
- ✓ Skogsvägar
- ✓ Røjning
- ✓ Dränering
- ✓ Markberedning
- ✓ Plantering
- ✓ Stenläggning
- ✓ Trädgård



Ett litet familjeföretag från Landeryd, som genom egna innovativa medicintekniska lösningar, blivit en viktig förutsättning för Europas akutsjukvård!

IDÉ-Möbler i Landeryd AB

Centrumvägen 7, SE-314 94 LANDERYD

info@esoncomfort.se, www.esoncomfort.se

SALONG DUO

0345-10120 

Hårvård & Massage

VJ VILT

Din lokala vilthandlare

- ✓ Viltkött, korv, hamburgare, charkuterivaror och andra delikatesser från lokala producenter.
- ✓ Vi tar emot och styckar ditt fällda vilt. Både för återtag, men även om man vill sälja sitt vilt till oss.
- ✓ Avnjut en god lunch eller fika hos oss. Vi erbjuder även à la carte vid vissa tillfällen.
- ✓ Kontakta oss gärna för cateringuppdrag.



Hoppas vi ses hos oss i sommar!

För öppettider följ oss på Facebook



VJ Vilt Nissaryd
Nissaryd 403, 314 91 Hyltebruk
Telefon: 073-507 79 82
E-post: info@vjvilt.se

LANDERYD — TORUP — SMÅLANDSSTENAR

TÅGDAGARNA I LANDERYD

23-24 SEPTEMBER 2023

KINNARED — HYLTEBRUK — RYDÖBRUK

OBS!
Senare datum!



Kom och åk veterantåg!

**Utställningar, matserveringar och underhållning i olika former.
Välkommen till Landeryd!**

www.tagdagarna.se



Välkommen till vår
inspirerande butik
på Flygstaden!

Öppettider

Mån - Tors 10.00 - 18.00
Fredag 10.00 - 17.00
Lördag 10.00 - 14.00
Söndag **STÄNGT**



Plattsättning | Totalentreprenad badrum | Golvläggning
Kakel & klinker | Våtrumsmatta

www.halmstadkakelhus.se  



Öppettider

Vardagar 7.00-18.00
Lördagar 8.00-13.00

Vidkundsvägen 1, Burseryd

0371-502 00
info@burserydslantman.se

burserydslantman.se »



BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN



Ring 0371-460 00
Maila kontakt@lundbergstaxi.se
Följ oss på Facebook @Lundbergstaxi



NU ÄR SOMMAREN PÅ VÄG



Vi har blommor och jord till din trädgård och balkong.
Välkommen in till oss!

Olanders
BLOMMOR & TING

Öppet: Måndag–Fredag kl. 9–18 • Lördag kl. 9–14 • Söndag stängt



Storgatan 6, Hyltebruk
Tel. 0345–101 14 • www.olandersblommor.se



Facebook & Instagram: Olanders-blommor-ting



VITAR HAND OM
DINA ÖGON

SOLGLASÖGON PÅ KÖPET

VID KÖP AV KOMPLETTA
GLASÖGON

Ögonkontakten



En del av Klarsynt i Torup

0345-20125

Erbjudandet gäller t o m 30 juni



Ditt fastighetsbolag
i Långaryd

Nyrenoverad
lägenhet uthyres

Mer info på www.brabostad.com

B R A B ● S T A D

Hylte - Långaryd - Laholm



Bygdens bank sedan 1874.

Som fristående sparbank

- ▶ har vi en stark lokal närvaro
- ▶ har vi en hög och personlig servicegrad
- ▶ återinvesteras vårt överskott i bygden
- ▶ har vi inga externa aktieägare som kräver avkastning på sina pengar
- ▶ har vi tillgång till ett internationellt nätverk av service och tjänster

Därmed kan vi idag och för lång tid framöver vara den bästa banken för bygdens invånare, företag och föreningar!



FOTTERAPEUT MONIKA ALBRECHT

Mottagning på Pensevägen 13B i Hyltebruk.

Ring för tidsbokning eller mer information.
0345-172 52 eller 0730-44 67 65

Gör även hembesök.



HolgersMureri

Södra Ekeryd Dahlsbo 31 491 Hyltebruk

Telefon 072 55 08 649

RUNEMYRS ALLTJÄNST AB

070-612 60 51 | anton@runemyrs.se

Vi finns där för dig.

- Tak- & fasadvätt
- Målningsarbeten
- Gravstenssäkring
- Trädgårdsarbete och mycket mer.

Ring oss – vi fixar det mesta!

BYGG JOHAN

070-679 61 60

Johan Hagström
070-679 61 60

info@byggjohanab.se
www.byggjohanab.se

PETERSSON & STRÖM HANDELSBOD



VÄLKOMMEN ATT HANDLA MED HJÄRTAT!



Välkomna till vår mysiga handelsbod med hållbart mode, giftfria leksaker, ekologiska/klimatsmarta produkter & skafferi med eko & närproducerat.
Minicafé: kaffe, saft, glass och gott från butikens skafferi.

ÖPPET: Ons-Fre 13-18, Lör 11-14. butikpaletti.se
Följ oss gärna på Instagram: [@peterssonochstromshandelsbod](https://www.instagram.com/peterssonochstromshandelsbod)
Ni hittar oss på Torget 10, Unnaryd

30 GRADER I SKUGGAN?



Eller är det ett strilande sommarväder där du befinner dig?
Hur som helst så önskar Landeryds Mekaniska dig en trevlig sommar.

Semesterläsningen hittar du förstås på mekaniskverkstad.se där vi ger dig verkstadskoll året runt. Vi djupdyker i allt från svarvning och fräsning till rullgängning och slipning och förklarar grunderna i de olika bearbetningsprocesserna.

Välkommen in på mekaniskverkstad.se »

VILL DU SYNAS HÄR?

Annonsera i Sockenbudet nr 46.
Hör av dig senast den 16 juli
till Malin Ivarsson.

Skicka ett mail till
malin.ivarsson-frilans@outlook.com.

HYLTE TRYCK



CYKLAR

Alla typer
Nytt / Begagnat / Reparationer

SPORTCENTRUM
MALMGATAN 6 - SMÅLANDSSTENAR
3371-31957
sportcentrum@telia.com

Bendex
-Engagemang som berör

Mitext & form

- ✓ **TEXTER** till hemsidor, broschyrer, reportage ...
- ✓ **FORMGIVNING** av trycksaker, PDF-presentationer ...
- ✓ **FOTOGRAFERING** av personal, produkt- & miljöbilder ...
- ✓ **WEBBUPPDATERING** av befintliga hemsidor ...

Vill ni veta mer om mig och vad jag gör?

Gör ett besök på



mitextochform.se »



Malin Ivarsson

**SPONSORER
SOCKENBUDET**

SALONG DUO
SÖDRA HESTRA SPARBANK
LANDERYDS MEKANISKA
ESON COMFORT
ESSKÅ METALL
BYGG JOHAN



Legosågning och foder
Tel:0371-46020, 070-2685284

**Carlssons
Elektriska**

www.pcel.se

HYLTE SPECIALSNICKERIER
& LACKERING

Niklas Östergren
070-627 12 25

info@snickeriolack.se
www.snickeriolack.se

coop

HYLTEBRUK • TORUP • UNNARYD



Opera

live från New York

Konsert

Bio

Teater

Fest

Välkommen till

TORGHUSET.

i Smålandsstenar

0371-310 50



Läs mer & köp
biljetter



torghuset.se »



Svenska kyrkan

HYLTBRUKS PASTORAT

RUM FÖR HELA LIVET!



Senapskorneret delas ut till alla hushåll i Hyltebrukts pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter och idéer kan du vända dig till: Mia Schulz Wigelsbo, ansvarig utgivare för Senapskorneret.

PASTORSEXPEDITIONEN

Förvaltningsassistent

Lotta Nykvist

0345-197 39

e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

Administratör/kommunikatör

Alexandra Bergh

0345-197 32

e-post: alexandra.bergh@svenskakyrkan.se

PRÄSTER

Kyrkoherde

Mia Schulz Wigelsbo

0371-460 01, mobil: 076 787 00 66

e-post: maria.schulzwigelsbo@svenskakyrkan.se

hemtelefon: 0371-470 09

Kommunister

Petter Bäckman

0345-197 41, mobil: 070 555 27 57

e-post: petter.backman@svenskakyrkan.se

DIAKONI

Diakoniasistent

Helen Skoogh

0371-461 15, mobil: 072 238 20 23

e-post: helen.skoogh@svenskakyrkan.se

Diakoniasistent

Pär Petersson

0345-197 44

e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

PASTORSEXPEDITIONEN

Förvaltningsassistent

Lotta Nykvist

0345-197 39

e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

Administratör/kommunikatör

Alexandra Bergh

0345-197 32

e-post: alexandra.bergh@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE

Kyrkogårds- och fastighetsschef

Olivia Roman

0345-197 35

e-post: olivia.roman@svenskakyrkan.se

Arbetsledande vaktmästare

Göran Andersson

0345-197 50

e-post: goran.andersson@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER

Kyrkomusiker i Långaryd

Regina Burton

0371-460 10

e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker i Unnaryd

Camilla Ruid Säf

0371-601 42

e-post: camilla.ruudsaf@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker i Färgaryd

Tulda Noren Nilssen

0345-197 45

e-post: tulda.norennilssen@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGA

Församlingsassistent

Johan Holm Wallentin

0345-197 42, mobil: 070 290 75 89

e-post: johan.holmwallentin@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk

Kyrkogatan 1, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345-197 40

E-post: hyltebrukts.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk

Fakturaadress: Hyltebrukts pastorat, Fack 77801652,

Box 15018, 750 15 Uppsala

Hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

KONTAKTUPPGIFTER



Foto:

Gustaf Hellsing/Ikon



Foto:

Gustaf Hellsing/Ikon

Save the date - spara datumet!



Till hösten händer det som vanligt mycket roligt i Hyltebruks pastorat, här kan du läsa om ett axplock av höstens kommande aktiviteter.

Tips! Boka in följande datum redan nu i din kalender!

Församlingsskärens 60-års jubileum

För 60 år sedan startades det som idag kallas församlingsskären och det ska vi fira dagen lång i Landeryd den 16/9! Det blir mäsas, föredrag, lunch och underhållning - mer information kommer närmare. Varmt välkomna hälsar församlingsskären genom ordförande Kerstin.

Soppluncher

I september börjar vi med våra populära soppluncher igen!

Hyltebruks församlingsshem:

12/9 kl 12:00

Landeryds församlingsshem:

21/9 kl 12:00

Unaryds församlingsshem:

28/9 kl 12:00

Mer information gällande höstens soppluncher kommer i nästkommande Senapskorn som ges ut i september.



Lunchmusik

Hyltebruks kyrka:
12/9 kl: 11:30-12:00

Före sopplunchen i Hyltebruks församlingsshem den 12/9 är ni varmt välkomna till Hyltebruks kyrka kl 11:30 för att lyssna på stämningssfull lunchmusik. Mer info om höstens lunchmusik kommer i nästkommande Senapskorn i september.



Missionsauktion

I november är det dags för årets missionsauktion - missa inte detta! Unaryds församlingsshem 18/11 kl 14:00

Mer information gällande auktionen kan du läsa om i nästkommande nummer av Senapskornet som ges ut i september.



Syfoeringar

Inbokade syfoeringsträffar:
Syfoeringen i Landeryd:
Landeryds församlingsshem
15/8 kl 14:00
19/9 kl 14:00 med Unaryds syfoering inbjuden

Syfoeringen i Unaryd:
Gemensam träff 19/9 i Landeryd kl 14:00 med samäkning kl 13:30



Barn- och ungdomsgrupper

ungdomsgrupper

Genom våra olika barn- och ungdomsverksamheter vill vi hjälpa unga människor att få en trygg grund att bygga sina liv på. Vi vill finnas med som en trygg punkt genom uppväxten, antingen om det handlar om att dela med sig av Bibelns spännande berättelser i barngrupperna eller att diskutera livets stora frågor med konfirmanderna. Det ska alltid finnas rum för barn och unga i församlingen.

Mer information om höstens barn - och ungdomsgrupper kommer att publiceras på vår hemsida, delas ut i skolorna, och i nästa nummer av Senapskornet som delas ut i september.

Undrar du något är du varmt välkommen att kontakta vår församlingsassistent:

Johan: telefon: 0345-197 42 eller e-post: johan.holmwallen@svensskakyrkan.se



Musikverksamhet

I våra församlingar finns körer för alla åldrar och med olika inriktningar. Vi hoppas att du vill vara med och dela glädjen i körsången med oss.

Mer information om höstens körer kommer att publiceras på vår hemsida och i nästa nummer av Senapskornet som delas ut i september.

För tillfället är körledartjänsten i Femsjö vakant, i nästa nummer av Senapskornet hoppas vi kunna meddela vem som blir ny körledare i Femsjö.

Undrar du något är du varmt välkommen att kontakta våra kyrkomusiker:

Regina: telefon: 0371-460 10

e-post: regina.burton@svensskakyrkan.se

Camilla: telefon: 0371-601 42

e-post: camilla.ruudsaaf@svensskakyrkan.se

Tilda: telefon: 0345-197 45

e-post: tilda.norenmielsen@svensskakyrkan.se



Idella är vårt ideal!

I Hyltebruks pastorat vill vi vara som ett hus där det finns rum för alla, där alla ska ska finna något så man känner sig hemma och även kan få känna sig tagen i anspråk, tagen på allvar och få visa sin tro i praktiska gärningar.

Vår ambition är att fler ska känna att "här vill jag vara med och hjälpa till med gudstjänster och verksamheter. Hit vill jag komma med mina tankar och min längtan."

Så - vad längtar just du till? Vad vill du göra i kyrkan? Här är det bara fantasi som sätter gränserna. Alla är välkomna, stora som små, för en enskild insats eller för ett längre engagemang, utifrån vad som passar just dig här och nu.

Vill du vara med inom barnverksamheten som ledare? arbeta med konfirmander? vara ledare i kyrkans unga? kyrkvård? kyrkhärvård? församlingsvärd? Leda andakter? Leda en promenadgrupp? Vara med i diakoni- och besöksgrupperna?

Kontakta Mia, Pär eller Helen (kontaktppgifter hittar du på sista sidan) så lovar vi dig vidare utifrån det som just du är intresserad av.

Du behövs, du är viktig och värdefull - välkommen som ideell medarbetare!



Kyrka är vi tillsammans!

Vartför gudstjänst mitt i veckan?!

Du har kanske lagt märke till att vi i ett års tid nu firar tre gudstjänster på söndagen och att en församling firar gudstjänst en annan dag istället och att detta skiftar runt i pastoratet.

Vartje församling ska nämligen firar en gudstjänst per söndag men i vårt lilla pastorat räcker varken ideella, anställda eller gudstjänstfirare till detta. Vi har därför fått dispens av domkapitlet i Växjö att lägga den fjärde gudstjänsten vid annat tillfälle.

Så las gudstjänstschema så här:
Vilken tid och typ av gudstjänst vill jag firar denna söndagen? Aha, det är inget i min egen församling men då åker jag dit det firas en gudstjänst som passar mig utifrån tid och förm just idag.

När är det gudstjänst i min församling? Aha, på torsdag (exempelvis) men så trevligt att få fylla på de inre batterierna en vardag också!

Så varmt välkommen att firar gudstjänst överallt i pastoratet och unna dig att få koppla av och bli på-nytt-fyllt både söndag och vardag!

Tillsammans är vi kyrka och vi ska fungera som en kraftkälla!



Konfirmandläger

På annandag påsk-kvällen rullade vi iväg med buss för konfirmandläger i ett vårligt Berlin.

Under våra tre dagar hann vi med att besöka koncentrationslägret Sachsenhausen med den ironiska skylten "Arbete gör dig fri" vid ingången. Vi fick se hemska spår av en grym verklighet, som exempelvis dödszonen som innebär att fången blev skjuten om hen gick dit, vilket ledde många fångar till att på det viset begå ett slags självmord för att slippa det helvete de befann sig i.

Vi besökte även flera minnesmärken som Spår 17. Givetvis tittade vi även på spåren efter Kalla kriget och DDR med muren och allt den drog med sig. Utöver det hann vi med flera kyrkor som Berliner Dom och ett besök i Riksdagshuset och så klart - egen tid på stan.

En mycket lyckad resa med många nya insikter, intryck och minnen. Tack till de skötsamma konfirmanderna, ungdomsledarna samt de suveräna föräldrarna! Två av grupperna konfirmeras under helgen 3-4/6 och sommargruppen konfirmeras 2/7.

Be gärna för alla våra fina ungdomar hälsar Mia, Johan och Pär.

Varmt välkommen som konfirmand!

Med de här raderna vill vi bjuda in dig som ska börja 8:an till konfirmandläsning i Hyltebruks pastorat!

Konfirmanden är en möjlighet att få prata om livets stora och små frågor, undersöka vad kristen tro är och åka på läger, fika, leka lekar, sjunga och en annat skoj!

Vi erbjuder olika konfirmandgrupper som träffas varannan vecka i Hyltebruks församling hem efter skolan, och en som träffas cirka två gånger per termin och sedan "intensivläser" några dagar under sommarlovet första veckor. Väljer man det sistnämnda alternativet är det viktigt att man inte bokar upp sig på annat de veckorna.



Konfirmera dig du också - det blir kull!

Båda grupperna kommer åka på läger, vi erbjuder ett längre läger, men vi erbjuder även ett dagläger för dig som inte vill åka iväg på ett längre läger. Konfirmandteamet består av prästerna Mia och Petter, diakoniasistenten Pär och församlingsassistenten Johan.

Undrar du något är du varmt välkommen att kontakta Johan på tel 0345-197 42 eller e-post: johan.holmwallen@svenskakyrkan.se

Jansberg kl 14:00
Fältutrustning ihop med hembysföreningen,
Petter och Kristina

Femsjö kyrka kl 18:00
Musik i sommarkväll: "Vidung" (Folktron)
med Ebba Höbberg, Ebba Hulebo och Axel Svedberg,
Petter och Kristina

Kyrkogårdsvandring kl 16:00 med efterföljande fika
Fältutrustning ihop med hembysföreningen,
Petter och Camilla

Umnaryds kyrka kl 09:00
Torgandakt, med efterföljande torrkaffe i
församlingshemmet, Petter och Camilla

13 augusti 10:e söndagen e. trefaldighet
Femsjö kyrka kl 10:00
Måssa, Petter och Camilla
Lindeskullen kl 15:00
Fältutrustning ihop med hembysföreningen,
musikmedvetkan, Petter och Camilla

Långaryds kyrka kl 18:00
Musik i sommarkväll: A.S.T (Alexander Samuel trio)
med Alexander Samuel, Axel Svedberg och William
Karlsson, Petter och Camilla

17 augusti torsdag
Hemma hos Roger Lindroth m familj i Landeryd kl 18:00
Fältutrustning, Roger bjuder på musik och fika,
Petter och Regina

20 augusti 11:e söndagen e. trefaldighet
Hyltebruks kyrka kl 10:00
Måssa, kyrkfika, Petter och Regina
Femsjö kyrka kl 15:00
Gudstjänst, Petter och Regina
Umnaryds kyrka kl 18:00
Måssa, Petter och Regina

Kyrkogårdsvandring kl 16:30 med efterföljande fika
Måssa, Petter och Regina

19/7 är vi i Färgarvds kyrka.
Kl 09:00 förutom 12/7, 9/8 samt 13/9
Hyltebruks kyrka onsdagar
Vi firar mäsas eller andakt i

kl 09:00 förutom 12/7, 9/8 samt 13/9
Hyltebruks kyrka onsdagar
Vi firar mäsas eller andakt i

kl 09:00 förutom 12/7, 9/8 samt 13/9
Hyltebruks kyrka onsdagar
Vi firar mäsas eller andakt i

kl 09:00 förutom 12/7, 9/8 samt 13/9
Hyltebruks kyrka onsdagar
Vi firar mäsas eller andakt i

kl 09:00 förutom 12/7, 9/8 samt 13/9
Hyltebruks kyrka onsdagar
Vi firar mäsas eller andakt i

kl 09:00 förutom 12/7, 9/8 samt 13/9
Hyltebruks kyrka onsdagar
Vi firar mäsas eller andakt i

kl 09:00 förutom 12/7, 9/8 samt 13/9
Hyltebruks kyrka onsdagar
Vi firar mäsas eller andakt i

23 augusti onsdag
Hyltebruks kyrka kl 09:00
Måssa med kyrktruskost, Mia och Tulla

27 augusti 12:e söndagen e. trefaldighet
Långaryds kyrka kl 10:00
Måssa, kyrkfika, Mia och Tulla
Umnaryds kyrka kl 15:00
Gudstjänst, Mia och Tulla
Femsjö kyrka kl 18:00
Sinnestromåssa, Mia och Tulla

3 september 13:e söndagen e. trefaldighet
Hyltebruks kyrka kl 10:00
Måssa, kyrkfika Petter och Camilla
Långaryds kyrka kl 15:00
Gudstjänst, Petter och Camilla
Umnaryds kyrka kl 18:00
Sinnestromåssa, kyrkokören medverkare,
Petter och Camilla

6 september onsdag
Umnaryds kyrka kl 17:00
Spaghettigudstjänst, Petter, Camilla och Johan

10 september 14:e söndagen e. trefaldighet
Femsjö kyrka kl 10:00
Måssa, Mia och Regina
Hyltebruks kyrka kl 15:00
Gudstjänst, kyrkfika, Mia och Regina
"Från Hylte till Rwanda i demokratins tjänst"
med Anna Roos

Landeryds kyrka kl 18:00
Sinnestromåssa, Mia och Regina

Med reservation för ändringar och feltryck
- se predikoturer och hemsidor

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Spaghettimåssa/Spaghettigudstjänst
Vad är nu detta? Vi börjar med en enkel mäsas eller
gudstjänst i kyrkan. Efteråt så bjuds det på mat och
trevlig gemenskap i församlingshemmet.
För att vi ska kunna beräkna hur mycket mat
vi ska laga behöver vi ha er anmälan senast
måndagen samma vecka.
Pris: 40:- för vuxna och 20:- för barn
som inte deltar i verksamheten.
Anmäl dig till exp. 0345-19740 eller
hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se

Det går utmärkt att
swisha söndagens
kollekt. Se pastorens
olika swishnummer:
Femsjö församling: 123 339 85 83
Färgarvds församling: 123 223 23 04
Långaryds församling: 123 024 48 97
Umnaryds församling: 123 545 72 62
Övrig verksamhet t ex: sopplunch mm
swishar man på Hyltebruks pastorats
nr: 123 024 48 71. Skriv i meddelande
vad det gäller: ex sopplunch 26/5



3 juni lördag

Färgaryds kyrka kl 11:00

Konfirimation, Mia, Tilda, Pär och Johan

4 juni Heliga tret. dag

Långaryds kyrka kl 11:00

Konfirimation, Mia, Tilda, Pär och Johan

Unaryds kyrka kl 15:00

Musikgudsstjänst: "Sommaren är min" med Astrid

Lindgens älskade sänger, Barn- och föräldrarör och

kyrkkaffe, Petter och Camilla

Femsjö kyrka kl 18:00

Kvällsmässa Petter och Camilla

11 juni 1:a söndagen e. trefaldighet

Hyttebruks kyrka kl 10:00

Mässa, kyrkokören sjunger in sommaren, kyrkffka,

Petter och Tilda

Ytersjö gamla skola kl 15:00

Frluftsgudsstjänst i samarrangemang med Norra

hembygdsföreningen, kyrkffka, Petter och Regina

Jälluntorta kyrka kl 18:00

Ekumenisk gudstjänst, Sång och musik: Yva och Owe

Ericsson, Petter, Peter och Regina

18 juni 2:a söndagen e. trefaldighet

Unaryds kyrka kl 10:00

Mässa, konfirmanderna medverkter,

kyrkffka, Mia och Regina

Femsjö kyrka kl 15:00

Gudstjänst, Mia och Regina

Landererds kyrka kl 18:00

Sinnestomässa, Musikmedverkter: Nilla Rosen

och Albin Kuylenstörna, Mia och Regina

24 juni Midsommardagen

Nissaryd kl 10:00

Gudstjänst, medtag kaffekorg, musikmedverkter:

Emma Svensson, saxofon/sång, Mia och Kristina

Unaryds hembygdsparck kl 15:00

Gudstjänst, Prostens barnbarn, kyrkffka

Mia och Kristina

25 juni helige Johannes Döparens dag

Femsjö kyrka kl 11:00

Mässa, Petter och Camilla. "Hembygdens dag",

etterföljande midsommarrttrande vid Haggården.

Färgaryds kyrka kl 18:00

Musik i sommarkväll: folkmusik med Kakalorium,

Petter och Camilla

28 juni onsdag

Femsjö kyrka kl 18:00

Mässa i all enkelhet, konfirmanderna medverkter,

extra musik och korvgtrillning, Mia och Tilda

2 juli 4:e söndagen e. trefaldighet

Långaryds kyrka kl 11:00

Konfirimation, Mia, Pär, Johan och Tilda

Färgaryds sockenstuga kl 15:00

Frluftsgudsstjänst, medtag kaffekorg, Bo och Tilda

Unaryds kyrka kl 18:00

Musik i sommarkväll: folkmusik från olika delar

av världen med Bengt Johansson, Jörgen Arvidsson

och Johannes Arvidsson, Bo och Tilda

6 juli torsdag

Hyttebruks kyrka kl 18:00

Mässa i alla enkelhet, musikmedverkter: Charlotte

Polson, saxofon, Mia och Tilda

9 juli Apostladagen

Femsjö kyrka kl 10:00

Mässa, Mia och Regina

Unaryd, Brunnbacka kl 15:00

Frluftsgudsstjänst, medtag kaffekorg,

Mia och Regina

Landererds kyrka kl 18:00

Musik i sommarkväll: blandade generer med Magnus

Karlsson och Maria Nordström, Mia och Regina

12 juli onsdag

Unaryds kyrka kl 09:00

Sommartorg med andakt, Sång: Eva-Marie Mattsson,

Mia och Tilda

16 juli 6:e söndagen e. trefaldighet

Hyttebruks kyrka kl 10:00

Mässa, extra sång, kyrkffka, Mia och Tilda

Landererds kyrka kl 15:00

Frluftsgudsstjänst utanför kyrkan, medtag kaffekorg,

Mia och Tilda

Femsjö kyrka kl 18:00

Musik i sommarkväll: spelmannsgudsstjänst med Sören

Björnberg, Gusten Brodin och Jennie Krook, kyrkffka,

Mia och Tilda

20 juli torsdag

Långaryds kyrka kl 18:00

Andakt med psalmböng, korvgtrillning, Mia och Tilda

23 juli Kristi förklarings dag

Unaryds kyrka kl 10:00

Mässa, Mia och Tilda

Femsjö Dullaberget kl 15:00

Frluftsgudsstjänst, medtag kaffekorg, Mia och Tilda

Färgaryds kyrka kl 18:00

Musik i sommarkväll: soliga toner med systarna

Lavénus och Saga Mogren, Mia och Tilda

Kyrkogårdsvandring kl 16:30 medtag kaffekorg

29 juli lördag

Femsjö kyrka kl 18:00

Helgmålsböng, Petter och Camilla

Kyrkogårdsvandring kl 16:30 med etterföljande fika

30 juli 8:e söndagen e. trefaldighet

Långaryds kyrka kl 10:00

Mässa, kyrkffka, Petter och Camilla

Hyttebruks kyrka kl 15:00

Gudstjänst, Petter och Camilla

Uträllning: Kyrkans skatter

Jälluntorta kyrka kl 18:00

Musik i sommarkväll: "Tholanders sommarfavoriter"

med Carolina och Olof Tholander, Petter och Camilla

Kyrkogårdsvandring kl 16:00 med etterföljande fika

3 augusti torsdag

Hyttebruks kyrka kl 18:00

Önskepsalm, Petter och Camilla

6 augusti 9:e söndagen e. trefaldighet

Unaryds kyrka kl 10:00

Mässa, Petter och Kristina

Fortstätning på nästa sida



Musik i sommarkväll

från och med i mitten av juni kommer det att finnas foldrar att hämta i våra kyrkor med mer information om musik i sommarkväll.



25 juni Färgaryds kyrka



Kakalorium
Kakaloriums musik leker med instrumentens roller och register; luftiga slingpolskor blandas med raa valser där melodier och riff går om varannat i dansant frensi. Alva och Malte har båda starka rötter i den skånska folksmusiken.

Alva Bosdottr - Fiol
Malte Zebberg - Kontrabas

2 juli Umräyd kyrka



Folkmusik från olika delar av världen (bland annat Paul Simon)

Bengt Johansson - Dragspel
Jörgen Arvidsson - Fiol
Johannes Arvidsson - Sång/Gitarr

9 juli Långaryds kyrka

Blandade genrer som jazz, latin, visa, pop binds ihop av jazzton och personliga folkskningar

Magnus Karlsson - Gitarr
Maria Nordström - Sång

16 juli Femsjö kyrka



Spelmansgudstjänst
Sören, Gusten och Jennie har alla rötter i den smäländska folksusiken. Med fiolerna i hand spelar de oftast låtar från trakten, men sträcker sig ibland så långt bort som Västervik eller Kalmars.

Sören Bjärnborg - Sång/Fiol
Gusten Brodin - Cello/Fiol
Jennie Krok - Sång/Fiol

23 juli Färgaryds kyrka



Söliga toner med systarna Lavenius och Saga Mogren

Sara, Ida och Saga började alla tre sin musikkarriär på Hyltes kulturskola. I sommar kommer de hem och bjuder på en ljus och vacker konsert i sin hemkyrka. Alla studerar klassisk musik men sjunger och spelar gärna visor, folksmusik och modern musik, så kvällens konsert blir en härlig blandning av olika musikgenrer!

Sara Lavenius - Sång
Ida Lavenius - Tvärtföjt
Saga Mogren - Tvärtföjt

30 juli Jälluntöfta kyrka



”Tholanders Sommarfavoriter”
Carolina och Olof bjuder in till ett härligt blandat program med musik från musikal och opera till folkvisa och schlagers. Lyssna till ödmjuka toner av Evert Taube, gnistrande toner i Mozarts Alleluia. Musik från Chess och Teaterbåten. Carolina Tholander - Sång
Olof Tholander - Piano/orgel

6 aug Femsjö kyrka



”Videung” (Folktron)

Med Musik i folkton utlovas en del eget material men även en hel del nordisk folksmusik och psalmer i folktappning.

Ebba Högberg
Ebba Hulebo
Axel Svedberg

13 aug Långaryds kyrka



A.S.T (Alexander Samuel trio)

Jazztrio som bjuder på en hel del egen-skriven musik, men även traditionell jazz och psalmer i jazztappning.

Alexander Samuel
Axel Svedberg
William Karlsson

sensus



Sommarkyrka, skattjakt, QR-guider med mera!

Varmt välkommen till våra kyrkor för att fira gudstjänst nu i sommar men också till en massa andra spännande aktiviteter - det finns något för alla! Glad sommar!

Tips! Lulas gudstjänstschema så finner du all den information du behöver, passa på i sommar att se dig om i Hyltebruks pastorat

Husförhör

14/6 kl 18:00 på Lindeskullen

Kom och var med på ett husförhör!

Alla är varmt välkomna att vara med på husförhöret

- ju fler vi blir desto trevligare!

Hembygdsföreningen serverar kaffe.



QR-guider

Dagligen hela sommaren vid samtliga kyrkor

Passa på att lära dig mer om våra kyrkor med hjälp av

QR-guider!

Vid samtliga kyrkor finns

information om kyrkan och på de sex kyrkogårdarna

finns det information om några av gravarna.



Sommarcafé

Landerys församlingshem: 2/6, 9/6, 16/6, 30/6 kl 10:00-12:00

Hyltebruks församlingshem: 5/7, 12/7, 26/7 kl 14:00-16:00

Färgaryds kyrka: 19/7 kl 14:00-16:00

Kom och njut av godis i sommar!

Pris: 20:-



Sommaröppna kyrkor

Dagligen hela sommaren i samtliga kyrkor förutom Färgaryds kyrka som kommer att vara öppen dagtid 17-21/7

samt Jälluntöfta kyrka som är öppen dagtid 24-28/7

Besök gärna våra

sommaröppna kyrkor!

Vecka 29 kommer det att vara kaffe servering vid Färgaryds kyrka - varmt välkomna!



Kyrkogårdsvandringar

Färgaryds kyrka: 23/7 kl 16:30, medtag kaffekorg

Femsjö kyrka: 29/7 kl 16:30, kyrkfika

Jälluntöfta kyrka: 30/7 kl 16:00, kyrkfika

Umarvds kyrka: 20/8 kl 16:30, kyrkfika

Varmt välkomna!



Öppet hus 26 februari

Söndagen den 26:e februari anordnade idella kyrkar och personal i Hyltebruks pastorat Öppet hus med aktiviteter för alla åldrar i Hyltebruks församlingshem och Hyltebruks kyrka.

Vi ser tillbaka och minns årets Öppet hus med värme och tacksamhet! Dagen inleddes med invigning av församlingshemmets lokaler med trumpetansfar och bandklippning, där efter barnföreställningen Lilla Anna med sångstund, heta stolar med vår komminister Peter, gudstjänstverksstad, festgudstjänst med godisregn och avslutningsvis After Church med liveband.

Under hela dagen anordnades det även skottkärrare, filmvisning, besök hos Kyrkbackens förskola, barnpyssel, lotterier, utställningar, tv-spel, bingo, promenad, fika- och soppservering med mera. Vi vill passa på att framföra vårt varmaste tack till alla inblandade, såväl idella, anställda och besökare, som tillsammans skapade en fantastisk dag med god gemenskap och glädje från eftermiddag till kväll!



Tillsammans gör vi skillnad!

Under varen har vi hjälpts åt med att samla in pengar till förmån för Act, kläder och textilier till Ukraina och babypaket till Human bridge. Vi vill passa på att rikta vårt varmaste tack till alla fantastiska människor som har bidragit på ett eller annat sätt och till er som skänkt så fina vinster - det är ni som gör detta möjligt!



Årets fastaktion

Till förmån för årets fastaktion "delar lika under samma himmel" som pågick den 19/2-2/4 genomfördes en hel rad olika aktiviteter i Hyltebruks pastorat - tillsammans lyckades vi samla in hela 85 065 kr! Stort tack till alla som har hjälpt till och stort tack till alla som har skänkt fantastiska vinster.



Klädsamling

Tack för allt skänkt samt allt arbete med klädsamlingen. Trots att vi skickat kläder och skor flera gånger i vinter blev det en nästan full lastbil igen! Med hjälp av Barnens oas går leveranserna till Ukraina.



Babypaket

Ett varmt tack till alla som skänkt och arbetat med babypaketen i både Umnaryd och Landeryd. Stora mängder har tillverkats och levererats till flera länder via Human bridge. Babypaketen innehåller bland annat tygblöjor, babykläder, gosedjur, bindor och tvål.



Vi! Hyltebruks pastorat har ett rikt gudstjänstliv och inbjuder till många olika samlingar och grupper för alla åldrar över hela pastoratet!
Här i bladet ser du mycket av det som kommer att hända framöver,
men eftersom vi skriver bladet i så god tid så är inte allt planerat, så håll utkik på vår hemsida, våra sociala medier, i predikoturer och på affischer.
Känn dig varmt välkommen att delta i det som passar dig och kom ihåg att du är välkommen överallt i pastoratet - kyrka är vi tillsammans!

Foto:
Torsten Bundsen/Ikon



Evighetslinjen



Jag åker tåg. Från Halmstad till Lund och tittar ut mot havet. Solgiltret och den evighetstånga horisontlinjen. Evighetstlinjen. Jag går stigen längs sjön mot badplatsen. Eller stig är väl kanske ett starkt ord... Men det är där man går. På en av stigens stenar står en liten tallbuske som kallas i bara knäveck. Det har den gjort så länge jag kan minnas.

Jag byter om på stenen. Går i vattnet. Doppar mig. Och svavar. Svavar med huvudet i solnedgången och kroppen tyngdlös i det lena, svala, mörka vattnet. I Remmasjön är det nog bara jag som badar.

Eller så badar jag i Jällunden. Och står man vid badplatsen och ser ut över Jällunden så känns perspektivet på något sätt evighetslångt. Sikö och Hjö tornar upp sig, det finns en rad med mindre öar och i fjärran skymtar Hule. Däremellan spegelblank evighet. Och tyngdlösa moln som speglar sig där.

Allt som finns är nu. Guds evighet. Paulus säger ungefär så här till atenarna: Gud är inte långt bort från någon enda av oss. För i Gud är det som vi lever och rör oss och är till.

Det känner jag i hela mig när jag svavar med huvudet i solnedgången och kroppen tyngdlös i det lena, svala, mörka vattnet. Det vet varje cell när jag följer den himmelsblå evighetstlinjen med blicken. Simma lugnt!

Petter Bäckman, kommunister



SENAPSKORNET

Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds,
Långaryds och Umnaryds församlingar

Guds rike är som
ett senapskorn
som en man sätter
i sin trädgård.
Det växer och
blir till ett träd,
och himlens fåglar
bygger bo bland
grenarna.
Lukas 13:19

! juni-aug 2023

”Den blomstertid
nu kommer med lust
och fägring stor”...
Psalm: 199

Foto: Kristina Strand Larsson/Ikon

Håll koll på vad som händer i Hyltebrukspastorat
på vår hemsida och följ oss gärna på sociala medier:



Hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk



Facebook: facebook.com/hyltebruk



Instagram: hyltebrukspastorat



Svenska kyrkan

HYLTEBRUKS PASTORAT

RUM FÖR HELA LIVET!